

OOSTENDSE KIJKBOEKEN OPNIEUW BEKEKEN (een kleine aanvulling)

door **Raymond VANCRAEYNEST**

In "De Plate " van januari 2002 overloopt Norbert HOSTYN de kijkboeken die de laatste decennia over Oostende zijn verschenen.

De reeks begint in 1971 met het degelijk werk van Yvonne VYNCKE "Oostende in oude prentkaarten" (deel 1).

Ik beaam het oordeel van de heer HOSTYN dat er wat meer uitleg had kunnen gegeven worden over hetgeen ook nog te zien is op de achtergrond van de prenten, maar het moet ook erkend worden dat de uitleg die verschaft wordt doorgaans zeer accuraat is.

In dat verband meen ik dat het interessant is bij de foto's van de Oostendse voetbalploegen de namen van de spelers te geven.

Ikzelf ken niets van voetbal, maar mijn broer Maurice VANCRAEYNEST (°Oostende 19 mei 1909), die op 22 februari 1988 te Oostende overleden is, kende er alles van. Bij het lezen van dat boek was ik benieuwd naar de namen van de personen die op de foto's nr. 154 en nr. 155 afgebeeld staan en ik vroeg aan mijn broer of hij hun namen nog kende en zou willen opschrijven. Jawel, hij kende ze nog allemaal.

Ziehier zijn antwoord :

Nr. 154. De V.G.O.-ploeg :

Staande v.l.n.r.

MOL – OCKET – RAU – NAESSENS – BOYER – LOENE

Ghurkt v.l.n.r.

CALCOENE – MOUQUE – BERARD – Achiel FRANKIGNOUL – Marcel FRANKIGNOUL

Alleen RAU en CALCOENE waren toen nog in leven (ca. 1975-1980).

Nr. 155. De A.S.O.-ploeg :

(uitgenomen de mannen met deukhoed)

Staande v.l.n.r.

VERTRUYEN – Louis VANDENBROUCKE – BOSSANT – HUYGHEBAERT – STANGHE – VILAIN

Ghurkt v.l.n.r.

Valère VANDENBROUCKE – Marcel DEPREZ – SEGHERS – MESTDAGHE – WALLEYN

Alleen DEPREZ en WALLEYN waren ca. 1975-1980 nog in leven.