

M. COURTADE gister aangehouden werd heden noen losgelaten.

Gevolg gevende aan de vraag der werklooze handelsbedienden, nam het stadsbestuur heden er 10 aan om ten stadhuize te helpen aan het noodig schrijfwerk voor de kasbons en de opeischingen.

Zondag 21e Maart

HONDERD ACHTENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING

Onze stadgenoten mieken dezen namiddag van het buitengewoon weder gebruik om naar het kerkhof te trekken, teneinde een bezoek te brengen aan de graven der gesneuvelde Belgische, Franse en duitsche soldaten. Op zekere oogenblikken geleek het eene ware processie! De duitschers, daarentegen, bleven in stad, ofwel luisteren naar het gewoon namiddag concert, ofwel groote duitsche potten bier drinken in de koffijhuizen waar duitsch bier te bekomen is, nl. in het *Deutsche Marine und Soldaten Heim* (tehuis voor duitsche mariniers en soldaten), deze morgen in het van ouds gekend koffijhuis *Hotel St Denis*, Kapellestraat, geopend, ofwel ook nog hier en daar zichtkaarten koopen en wel nl. in een huis der Kapellestraat waar sedert dezen morgen, zichtkaarten van Oostende, met de duitsche vlag er op en het opschrift "Souvenir d'Ostende" te koop zijn! Hier en daar, duitsche "Sauerkrautfresser" arm en arm met Oostendsche vrouwen. Bittere spotternij!

IN MEMORIAM GERMAIN BILLIET (1910-2002)

Germain Billiet overleed op 18 mei 2002 in de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Jarenlang was hij een trouw lid en later "effectief" lid van onze Heemkring.

Germain was een merkwaardig man. In zijn collegetijd was hij altijd de eerste van zijn klas en hij behaalde in de retorica de gouden medaille zonder veel moeite. Op de universiteit werd hij doctor in de klassieke filologie en licentiaat in de Germaanse en Romaanse filologie. Hij bekwam ook enkele studiebeurzen in binnen- en buitenland. Normaal had hij een schitterende carrière kunnen uitbouwen maar hij was te bescheiden en hij werd leraar aan het Koninklijk Atheneum te Oostende.

Persoonlijk heb ik hem leren kennen als auteur van verschillende artikels in ons tijdschrift. HET artikel is ongetwijfeld het levensverhaal van August STRACKÉ verschenen in de De Plate tussen 1982 en 1988 met een bijvoegsel in augustus 1993. Welke bronnen hij allemaal geraadpleegd heeft om deze artikelenreeks te kunnen schrijven valt niet te tellen. Hij is zelfs naar Duitsland gereisd om bepaalde zaken na te trekken.

Maar hij heeft later ook verschillende artikels geschreven over de geschiedenis van Mariakerke en Oostende. Hij bracht die artikels altijd persoonlijk bij mij thuis want hij wilde zeker zijn wanneer en hoe ze zouden verschijnen. Ik noemde hem oneerbiedig Mr. Stracké. Ik dacht eerst dat hij zou kwaad zijn maar.....hij was fier op de bijnaam die ik hem gaf.

Germain Billiet was ook de auteur van het boekje "O.L.Vrouw ter Duinen" (2 drukken), van een bijdrage in Ostendiana IV over het Oostends dialect in 1885, in Ostendiana V over de H. Hart kerk te Oostende en van verschillende artikels in de Kinkhoren, het informatieblad van het O.L.Vrouwe College. En waarschijnlijk vergeet ik nog een paar publicaties.

Een bescheiden maar buitengewoon intelligent man is van ons heen gegaan.

Jean Pierre Falise