

DE LAATSTE GROET AAN DE HEEMKUNDIGE JEF KLAUSING

Jef Klausing is heengegaan en laat niet alleen bij zijn familie, maar bij vele vrienden en kennissen een grote leemte achter.

Wij zullen Jef missen. Hij was de man van de heemkunde en de folklore op het gebied van de zeevisserij. Het is door die grote kennis dat wij hem leerden kennen. Hij was reeds verschillende jaren werkzaam in de toen nog zeer belangrijke tak van de zeevisserij, namelijk de visser en zijn onmiddellijke omgeving. Hij noteerde alles wat als heemkundige kennis voor mogelijke publicaties kon dienen. Zo liet hij ook oude vissers zingen en nam hun liederen op band op. Hij richtte zelfs zangavonden in om aan nog meer documentatie te geraken.

Jef was een der eerste leden van onze "Heemkring De Plate" en was zelfs enkele jaren bestuurslid. Toen op één der statutaire vergaderingen Jan Dreesen vroeg waarom wij geen tijdschrift uitgaven en wij ons daarvoor verontschuldigden omdat wij toen niemand zagen die deze belangrijke taak op zich wilde nemen, kwam Jef tussen en zegde: "Ik wil dat wel doen!", wat op algemeen applaus onthaald werd. En Jef gaf reeds de maand daarop het eerste Plate-nummer uit. Doch toen hij volop bezig was met het tweede nummer kreeg hij bericht dat hij voor de F.A.O als visserijdeskundige voor twee jaar naar Tananarive in Madagascar kon vertrekken. Hij drong er bij ons op aan om alles te doen wat mogelijk was om "De Plate" verder te laten verschijnen. En zo gebeurde het. Geregeld schreef hij ons om te vragen hoe het verder met "De Plate" ging. Na zijn contract in Madagascar kreeg hij een nieuwe opdracht. Ditmaal was het naar Kuala Lumpur in Maleisië. Aldus zagen wij hem maar weinig. Doch toen zijn opdrachten ten einde waren kwam hij geregeld opzoekingswerk doen en liet hij heel wat publiceren. Zijn grootste interesse bleef echter de Oostendse volkse liederen, wat resulteerde in heel wat publicaties.

Doch het was vooral zijn "Groot Ostendisch Liedtboek" dat de kroon op zijn werk werd en waarvoor hij de W. Crauwelsprijs kreeg.

Al zijn publicaties vermelden kunnen we hier niet, maar we kunnen toch zeggen dat hij meewerkte aan o.a. volgende periodieken: "Het Visserijblad", de "Belgisch-Nederlandse zeevisserij Almanak", "Ostend-Flash", "'t Beertje", "De Zeewacht", "De Plate" en nog enkele andere, waarvan de meeste niet meer verschijnen.

Gans zijn leven vertellen is onmogelijk, maar wij mogen gerust zeggen dat wij ons gelukkig achten nog juist acht dagen vóór zijn overlijden een tentoonstelling over al zijn soorten publicaties in verband met het visserslied te hebben georganiseerd in het "Oostends Historisch Museum De Plate". Bij de opening kwam hij naar me toe en zegde: "Ik ben blij dat ik hier eens mijn documentatie mag exposeren" en "Omer, ge hebt een schoon Bestuur rond U". Hij meende het oprecht. Bij het verlaten van het Museum liepen wij nog een eindje samen en toen wij van elkaar afscheid namen herhaalde hij nog eens: "Ge hebt een schoon Bestuur". Tot later.....

En later is nu zonder Jef. Wij zijn hem evenwel eeuwig dankbaar voor al wat hij voor de zeevisserij in het algemeen en de heemkunde in verband met de zeevisserij in het bijzonder gedaan heeft.

We menen de tolk te mogen zijn van alle leden van de "Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate" om aan mevrouw Klausing en de ganse familie van Jef onze oprechtste blijken van deelneming in hun diepe rouw te betuigen. Vergeten zullen wij die bijzondere Heemkundige nooit.

Omer VILAIN
Voorzitter



Een bestuursvergadering van de "Heemkring De Plate" in de jaren 1970.
Uiterst links met wit hemd en bleke trui Jef Klausing



Jef Klausing met zijn vrouw tijdens de opening van "zijn" tentoonstelling op 6 maart 11.
in het Museum van de Heemkring