

VELO CLUB DE ZEEMEEUW OOSTENDE (deel 18) JAAR 1946: ZAL DE WIELERCLUB OVERLEVEN?

door Michel CAPON

WIELERBAAN OOSTENDE

Oorlogsomstandigheden hadden de wielersbaan in een troosteloze puinhoop herschapen waardoor afbraak onvermijdelijk was. Tot dan was de familie VAN BELLEGHEM (Remi & zusters) eigenaar en concessionaris van de velodroom op de gronden van de stad Oostende. Diezelfde familie baatte, te samen met de Velo Club De Zeemeeuw, tot aan Wereldoorlog II de Oostendse wielersbaan uit.

Er was een verlangen om de velodroom te heropbouwen. De voorziene oorlogsschade bleek voor de familie VAN BELLEGHEM onvoldoende om de piste terug op te bouwen (1). Remi wilde nog wel, maar zijn zusters-aandeelhouders stonden negatief tegenover zijn verlangen. Ze zagen in dat de nieuwe baan onmogelijk door hen te delgen was. Met het stadsbestuur werd een gentlemen's agreement afgesloten. Zo kon worden uitgezien naar een nieuwe geldschieter. Einde 1945 nam Oscar EYLAND (2) het initiatief in handen en begon met persoonlijk kapitaal de heropbouw.

Op 16 januari 1946 werd een nieuwe wielersclub Ostend Stadion Velo Club opgericht (1), die o.a. moest helpen instaan voor de uitbating van de heropgebouwde velodroom. De grondleggers waren Nestor VERSTRAETE (3), uitbater van het Hôtel Central op de hoek van het Wapenplein/Brabantstraat 2, Oostende en Pierre MALDEGHEM (4), spelbediende in de Kursaal van Oostende.

EINDE VELO CLUB DE ZEEMEEUW?

Veel renners zagen binnen de nieuwe wielersclub Ostend Stadion hun broodwinning liggen, waardoor De Zeemeeuw het niet onder de markt kreeg. Het bericht liep in de stad dat De Zeemeeuw opgedoekt zou worden.

“Het Kustblad” van 3 februari 1946 berichtte hierover als volgt :

‘Geruchten doen de ronde dat de Velo Club De Zeemeeuw zou ontbonden zijn. Langs dezen weg doen wij, bestuur en leden van dezen wielersclub, het publiek en sportliefhebbers opmerken dat, zoals immer, de Velo Club De Zeemeeuw rotsvast zijn plaats aan het wielersfirmament behoudt. De Velo club De Zeemeeuw, reeds bestaande sedert 1922, is stevig genoeg gevestigd om niet in een hand omdraai vernietigd te worden, en de lange jaren ervaring staan borg voor de komende prestaties van deze alomgekende wielervereeniging, waarvan het bestuur samengesteld is uit ex-renners en verzorgers, allen all round sportsmen, met aan het hoofd voorzitter Remi VAN BELLEGHEM, algemeen sportafgevaardigde van den B.W.B. (Belgische Wielrijders Bond, cm) en lid van het Middencomité. De kleuren van den club zullen dit jaar verdedigd worden door 3 beroepsrenners, 2 onafhankelijken, 5 juniors, 6 beginnelingen en 2 liefhebbers, terwijl andere bottende krachten reeds hun toestemming gaven, want de Velo Club De Zeemeeuw is en blijft de opleidingsschool voor jeugdige pedaalridders welke geroepen zijn eens den naam en faam der wielervereeniging hoog te houden.

Het bestuur van de Velo Club De Zeemeeuw stelt zich ook bereidwillig ter beschikking der sportliefhebbers en kandidateninrichters nopens koersinrichtingen, lidkaarten B.W.B, en alles wat de wielersport aanbelangt. Daartoe gelieve men zich te wenden tot het secretariaat, Pastoor Pypestraat 2 Oostende.’



Sfeerbeeld van een velodroommeeting in het jaar 1946



Hôtel Central, hoek Wapenplein/Brabantstraat. Gedurende het jaar 146 was Nestor VERSTAETE de uitbater

Velodrome Ostend-Station

Maandag 10 Juni te 14,30 u.

GROOTE SINKSENPRIJS

met steun van «HET VOLK»

BELGIE-FRANKRIJK SNELHEIDSPRIJS

JEF SCHERENS tegen LOUIS GERARDIN

Kampioen van België

Kampioen van Frankrijk

Groote GALAPLOEGKOERS

CAFFI - TEISSIERE (Fr.)

PAUL MAYE - Emiel IDEE (Fr.)

L. Gerardin - S. Maes

J. Scherens - Fel. Van Den Driessche

O. V. d. Meerschaut - Fr. Bonduel

E. Meulenberg - MASSON

Pros. Predomme - Hamelryckx

R. De Poorter - M. Ryckaert

O. Goethals - E. Allemeersch

Flander Janssens - M. Deschacht

A. Maelbrancke - A. De Clerck

Ern. Thyssen - A. Van Simaey

Groote Prijs Ostend-Station

voor Liefhebbers (Omnium)

PER PLOEG

F. MARQUENNIE

Kampioen van België Liefhebbers

J. LAROYE

Kampioen van België Juniors

R. PAUWELS

Kampioen van België Omlooprijden

JUL PLOVIE

De West-Vlaamse verslaggever

Verhuur der plaatsen: HOTEL CENTRAL, Wapenplaats
en CAFÉ VELODROME OSTEND-STADION

Afslag voor de leden B. W. B.

Onder de reglementen van den K. B. W. B.

Voor Sport
en Nieuws

HET VOLK



Verkleinde afdruk van de affiche van de wielerbijeenkomst op Pinkstermaandag 16 juni 1946.

De uitslagen waren:

- snelheidsprijs: Louis GERARDIN won van Jef SCHERENS.
- Omnium liefhebbers: J. LAROYE + F. MARQUENNIE wonnen. R. PAUWELS + H. VAN KERCKHOVE.
- Internationaal criterium: 1^{ste} Emile IDEE.
- Ploegkoers: 1^{ste} Oscar GOETHALS – Ernest ALLEMEERSCH.

De toenmalige secretaris Maurice FERIAER richtte een open brief naar De Zeewacht (5):

“Geruchten doen de ronde dat de Velo Club De Zeemeeuw zou ontbonden zijn. Langs dezen weg doen wij bestuur en leden, van deze wielclub, het publiek en sportliefhebbers opmerken, dat zooals immer de Velo Club De Zeemeeuw rotsvast zijn plaats aan het wielclubfirmament behoudt. Namens Velo Club De Zeemeeuw, de secretaris Maurice FERIAER.’

JEAN LAROYE BIJ OSTEND STADION OF DE ZEEMEEUW?

Ondertussen was Suzanne VERSTRAETE, dochter van Nestor VERSTRAETE, verliefd geworden op Jean LAROYE. Nestor was de grondlegger en de drijvende kracht achter de andere Oostendse veloclub: Ostend Stadion. Daardoor werden begin 1946 pogingen ondernomen om Jean lid te laten worden van de nieuwe veloclub, maar de deal ging niet door. Voor Jean zelf bleven de ontmoetingen met Suzanne eerder slippertjes (6).

Daarbij had vader Paul LAROYE zoon Jean diets gemaakt dat hij bij De Zeemeeuw moest blijven. Vader Paul was zelf vóór W.O.II, benevens actieve sympathisant, ook financieel steunder van de veloclub geweest.

Besluit : Jean is altijd lid gebleven van de Velo Club De Zeemeeuw (7).

POGING TOT VERHEFFING

De Zeemeeuw wilde zich volledig herpakken met het opnieuw inrichten van de wedstrijd Brussel-Oostende voor juniors (8). Het vertrek greep plaats aan het Café Sportwereld bij mevr. DELBECQUE Zerozostraat Brussel. Over een afstand van 135 km reden de coureurs van Brussel over Aalst, Gent, Eeklo, Brugge naar Oostende met de klassieke aankomst aan het lokaal “Hôtel de Bruges” Hazegras.

Spijtig genoeg boden er zich slechts 12 vertrekkers aan. Winnaar werd Noé POMMELAERE(9). Vorig jaar had Gaston DEWACHTER (10) gewonnen vóór Jean LAROYE.

Maar toch zou De Zeemeeuw opnieuw in de belangstelling komen. Hun icoon en gouden haantje Jean LAROYE zou opnieuw voor een stunt zorgen en de club heropkrikken.

1946 : JEAN LAROYE OPNIEUW KAMPIOEN VAN BELGIË

Op zondag 21 juli 1946 om 17 uur greep in de Oostendse velodroom de Belgische kampioenschappen snelheid en achtervolging van de categorieën Juniors - Liefhebbers - Onafhankelijken - Beroepsrenners plaats. Dit was een organisatie van de Ostend Stadion Velo Club. In de afdeling achtervolging Liefhebbers trad de Oostendse Zeemeeuwrenner Jean LAROYE aan. De wedstrijden gingen over 4 km.

Uitslagen (11): halve finales:

1e reeks: VAN KERCKHOVE wint met 100 m. van GYSELINCK, de 4 km in 4' 40".

2e reeks: Jean LAROYE wint met 35 m. van ADAMS, de 4 km in 4' 43" 2/5.

Finale : Jean LAROYE wint met 10 m. van VAN KERCKHOVE, de 4 km in 4' 36' 2/5.

Van bij de start neemt Jean de leiding en zal deze niet meer afstaan.

Commentaar van de reporter van De Zeewacht (11):

‘ Zoals wij het voorzagen - en we stonden omzeggens gansch alleen met ons gedacht ten opzichte der binnenlandsche pers - werd Jan LAROYE kampioen van België bij de liefhebbers in

achtervolging. Zeggen we aanstonds: oververdiend. Reeds in de halve finale bewees Jan niet de volle maat te moeten geven om er een nochtans niet te onderschatten ADAMS onder te houden. Meesterschap dat hij ook tegen VAN KERCKHOVE tentoonspreidde. Als eenige Oostendenaar, bezorgde Jan, onze stad een titel van België. Kampioen der juniors. Kampioen der liefhebbers! Zou Jan een zwak hebben voor het 'zwart-geel-rood'. Proficiat Jan. '

De maand nadien werd Jean LAROYE opgenomen in de selectie van de Belgische ploeg voor het wereldkampioenschap dat plaats greep in Zürich (Zwitserland).

Henri 'Kwik' VAN KERCKHOVE (°1926 Brussel +1999 Kessel-Lo) was datzelfde jaar (1946) kampioen van België bij de liefhebbers op de weg geworden en nadien, einde augustus, derde in het wereldkampioenschap op de weg te Zürich. Het toont nogmaals aan hoe sterk Jean LAROYE op 21 juli 1946 voor de dag kwam.

ZANZI (12)

Het bestuur van De Zeemeeuw bleef niet bij de pakken zitten en trok voluit de kaart van het gewone volksgebeuren.

Begin november 1946 (13) werd een grote wedstrijd op de teerlingbak in het lokaal "Hôtel de Bruges" op het Hazegras ingericht. De prijzen waren:

- Voor het hoogste getal : Een zwijntje (30 kg), een kieken, een kieken en een konijn.
- Voor het getal 21 : een haas en een onbekende prijs.
- Voor het laagste getal : een kieken, een konijn, 1 kg gekapt vlees en 1 kg vlees.

Er waren 3.000 series, 5 Fr voor 2 series, te verspelen op alle uren van de dag. Deze competitie greep plaats van 2 t.e.m. 11 november; en toezicht was verzekerd.

Het plaatselijke weekblad "Het Kustblad" (14) gaf volgende wenk:

' Alle wielerliefhebbers, en inzonderheid die de V.C. De Zeemeeuw genegen zijn, zullen niet nalaten even bij den sportvriend ANDRIES binnen te wippen en er hun geluk eens te beproeven. '

Na het eindgebeuren en bij de uiteindelijke uitreiking van de hoofdprijs, zijnde het zwijntje, werd het volgend ludiek lied door de vele aanwezige sympathisanten aangeheven:

" Vannestes zwijntje is dood
J'is dood voor heel zijn leven
en over een groot eure was hij nog in leven. "

Dit spel en andere acties waren een middel om de clubkas te spijzigen.

SLOT VAN HET MOEILIJKE JAAR DES HEREN 1946

Begin december 1946 werd in het lokaal de algemene vergadering gehouden (15) waarbij een eindbeschouwing gemaakt werd van het moeilijke voorbije jaar :

"Voorzitter VAN BELLEGHEM opent de vergadering en na de aanwezigen welkom te hebben geheeten zegt spreker, dat de club een moeilijk jaar achter de rug heeft. Door het ontstaan eener nieuwe veloclub diende er hard te worden gewerkt om zich tegen de aantijgingen te verzetten. Tenslotte wist De Zeemeeuw het hoofd boven water te houden.'

Secretaris Maurice FERIER vervolgde : ' De club telt thans een 500-tal leden. Het batig saldo in de kas bedraagt 2.359 Fr".

NAWOORD

Het dient gezegd dat voorzitter Remi VAN BELLEGHEM samen met zijn ijverige secretaris Maurice FERIAER het Zeemeeuwschip in deze woelige storm en onweer in de vaart heeft kunnen houden.

VERWIJZINGEN

- (1) Michel Capon, Ostend Stadion Velo Club, in De Plate, febr. 2001 blz. 54.
- (2) Oscar EILAND : ° Oostende 14/12/1883, ex-reder, Lijndraaijerstraat 44 Oostende.
- (3) Nestor VERSTRAETE : ° Poperinge 15/03/1899.
- (4) Pierre MALDEGHEM : ° Vlissingen 26/11/1908, Prinsenlaan 80 Oostende.
- (5) Z.W. (De Zeewacht) 8/2/1946.
- (6) Mededeling Jean LAROYE 12/03/2007.
- (7) Mededeling Maurice FERIAER, toenmalig secretaris, 27/3/2007.
- (8) Z.W. 21/6/1946.
- (9) Noé POMMELAERE : ° Waregem 1927. Prof in 1950-51.
- (10) Gaston DEWACHTER : ° Schelle 1926. Het jaar voordien, 1945, was hij 2^e geworden in het kampioenschap van België voor junioren na de winnaar Jean LAROYE (zie: De Plate, maart 2007, blz. 77 - deel 16). Beroepsrenner van 1947 tot 1956.
- (11) Z.W. 26/7/1946.
- (12) Zanzi : kansspel met 5 teerlingen. Zanzi is een worp met 3 gelijke dobbelstenen.
- (13) Z.W. 1/11/1946.
- (14) K.B. 3/11/1946.
- (15) Z.W. 8/12/1946.

Verder : persoonlijk archief.

TENTOONSTELLING JAN DREESEN (1925-1997)

Voor het ogenblik, en dit tot eind 2007, loopt in ons museum een kleine tentoonstelling over Jan Dreesen., die 10 jaar geleden overleed.

Deze tentoonstelling is een hulde aan de man die van 1974 tot aan zijn dood secretaris en stuwende kracht was van onze Heemkring.