

CADDY-TAILORS IN DE KAPELLESTRAAT

door **Michel Capon**

Wie in Oostende kende Caddy-tailors niet? Deze kledijzaak was gelegen op de hoek van de Kapellestraat 52 en de Sint-Paulusstraat. Einde 1992 werd de exploitatie stopgezet. Wat is de geschiedenis van deze zowel gekende als bekende uitbating ?

Oorsprong

De familievader Edmond DE RYCKERE (° Roeselare 25/09/1878) exploiteerde in Roeselare een groothandel in confectie. Het was nog de tijd van het goederenvervoer met paard en kar en/of met de spoorweg. Het gezin DE RYCKERE werd begiftigd met vier kinderen: Joseph, Paula, Maurice en Marie Louise.

Einde 1906 besloot Edmond om een eigendom in Oostende aan te schaffen. Hij was toen 28 jaar oud. Op 7 februari 1907 kocht hij zijn eerste huis in Oostende aan voor 22.000 Fr. Het betrof een onroerend goed gelegen in de Witte Nonnenstraat 5, nabij de Groentemarkt. Thans is het de residentie "Tolkoren" met op het gelijkvloers de winkel 'Do it Yourself' .

Wereldoorlog I brak in 1914 uit en zoon Maurice vluchtte samen met een Jezuïetenpater, door de Duitse linies, naar Frankrijk om aldaar het leger te vervoegen. Vier jaar lang bleef Maurice aan de IJzer gelegerd en werd daardoor vuurkruiser. Hij werd verder vereerd met meerdere militaire eretekens, o.a. met de Leopoldsorde met zwaarden.

Tijdens diezelfde oorlog brandde het onroerend goed van vader Edmond DE RYCKERE in Roeselare volledig af. Na de wapenstilstand van 1918 kwam Edmond zich in het in 1907 gekocht huis in Oostende definitief vestigen. Hij startte er een confectiezaak, van zowel groot- als kleinhandel, met de naam MAISON DE RYCKERE.

Zoon Maurice (° Roeselare 06/09/1897) trad bij zijn vader in dienst en stond in voor de groothandel. Hij huwde op 5 februari 1923 met Marie-Thérèse BERNAERT van Roubaix (Frankrijk). Haar vader was aldaar actief in de wolnijverheid.

Het was bij het inschrijven van het huwelijk in de burgerlijke stand van Roubaix dat de naam DE RYCKERE vervormd werd tot de huidige schrijfwijze DERYCKERE. Uit dit huwelijk zullen er twee kinderen voortspuiten: Jean (°Oostende 24/07/1926) en André (°Oostende 19/01/1928).

Beginfase van Caddy

In 1934 verliet Maurice de familiezaak in de Witte Nonnenstraat om op eigen benen verder door het leven te gaan. Maurice nam een winkel in huur in de Kapellestraat 52, Oostende. Het pand dat op de hoek van de Kapellestraat en de Sint-Paulusstraat gelegen was, behoorde toe aan Alfons ELLEBOUDT, uitgever van het lokale weekblad "De Zeewacht". Voorheen was er een souvenirwinkel in gevestigd.

Na de nodige aanpassingswerken werd op 6 juni 1935 een kledijwinkel geopend. Het echtpaar koos voor de naam CADDY. De verkochte artikelen behoorden tot de hogere en fijnere kwaliteit. Deze keuze werd meteen een groot succes en zal zo voortduren.

In 1940 kreeg Maurice eens te meer een oproepingsbevel voor het leger. Na de capitulatie op 28 mei 1940 van koning Leopold III keerde hij huiswaarts. Bij zijn aankomst in Oostende vond hij een groot gedeelte van de oude stad, alsook een gedeelte van de Kapellestraat, vernield. Zijn huis nr. 52 en het nr. 50 ernaast stonden nog recht. Gedurende het Duits brandbommenbombardement was de wind plots gaan keren zodat de brand gestopt was. Vanaf het nr. 48 was een ganse strook van de Kapellestraat totaal vernield. In het nr. 48 was de winkel "Variété 4,95" gevestigd. Er was verkoop

van mercerie (garen en band) aan de eenvormige prijs van 4,95 Fr. Later werd het pand ingenomen door "Damart" en nu recent door "Granita Lingerie".

Veel van de overlevende winkels werden na het bombardement geplunderd. De zaak CADDY ontsnapte hieraan. Dag en nacht was er altijd iemand van het toenmalige personeel aanwezig. Vandaar!

In het jaar 1941 kreeg Maurice DERYCKERE de kans om het gehuurde pand nr. 52 van eigenaar Alfons ELLEBOUDT aan te kopen. Twee jaar nadien, 1943, kon hij het naburige huis nr. 50 eveneens in eigendom verwerven.

Intrede van de opvolgers: van Caddy naar Caddy-Tailors.

Ondertussen had zoon André DERYCKERE zijn middelbaar onderwijs aan het Onze-Lieve-Vrouwe-College Oostende beëindigd. Waarna hij zich met verdere studies bij het Instituut "Sytorga" (synthèse d'organisation, administration et finances) te Brussel ging vervolmaken. In 1947 vervoegde hij de zaak. Hetzelfde voor zijn broer Jean. Dit na een technische opleiding bij "Couplet" in Brussel. Het was daar dat Jean er zijn toekomstige echtgenote Eliane DENIS (°Etterbeek 25/11/1929 +Oostende 16/12/2005) leerde kennen; met wie hij in 1951 zal huwen. Zij zullen gezegend worden met vijf kinderen. In 1940 was Jean oorlogsvrijwilliger.

Een enorm cliënteel werd opgebouwd door kwaliteitsverkoop en goede bediening. Zonder nog te spreken van de uitstekende goede ligging in het centrum van de commerciële Kapellestraat. De leuze 'different in class' was niet overbodig. Vanaf 1950 veranderde de naam in CADDY-TAILORS.

Veranderingswerken

De eerste grote veranderingswerken gingen door in 1948. Nr.52 en nr.50 werden samengevoegd. Men zag op gebied van oppervlakte de zaak verdubbelen.

Op zaterdag 1 februari 1953 greep de catastrofale overstroming van de binnenstad plaats. Er was een zware storm voorzien, maar meer niet. Tegen middernacht sloegen de golven geregeld over de zeedijk. Zo kwam het zeewater langs de verschillende dijkellingen het oude stadscentrum ingestroomd. Langs de kant van de Visserskaai was de situatie niet veel beter. Het water dat al snel door de giertij met de kaai gelijk kwam te staan, kwam ook langs die kant het oude stadscentrum binnengestroomd.

Op de hoek van de Kapellestraat/Sint-Paulusstraat en in de Caddy-winkel stond het zeewater tot 1,80 meter hoog. De reserveruimtes met nieuw ingekomen zomercollectie werden gans vernield. Opnieuw moesten er opknappingswerken uitgevoerd worden. Ook de collectie moest gans opnieuw van nul herbeginnen.

Uitbreiding

In 1954 werd een tweede winkel in de Steenstraat 42 te Brugge geopend, eveneens begiftigd met de naam CADDY-TAILORS. In datzelfde jaar werd de familie dramatisch geconfronteerd met het overlijden op 56-jarige leeftijd van de echtgenote en moeder Marie-Thérèse BERNAERT.

André DERYCKERE trad in 1956 in het huwelijksbootje met Brigitte HOLLEBECQ (°19/09/1932) van Moeskroen. Op hun beurt werden ze eveneens gezegend met vijf kinderen. André werd nadien rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Brugge-Oostende, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter (van 1991 tot 1997).

Verdere expansie

De zaak CADDY-TAILORS nam nog verder uitbreiding. In Gent in de Veldstraat 4-6 wordt een derde winkel geopend. Het zette zich verder met nieuwe winkels in Kortrijk, Markt 24, en in Tielt, Kortrijkstraat.

In december 1960 werd het 25-jarig en in 1985 het 50-jarig bestaan uitvoerig gevierd. Door de familie werd nog een buurhuis bijgekocht.

De ganse zaak ging in 1967 tegen de vlakte. Er werd een gans nieuw pand gebouwd, waardoor de oppervlakte verviervoudigd werd. Het werd een handelsgebouw met vijf verdiepingen.

= Kelder, gelijkvloers en eerste verdieping stonden in voor de verkoopruiimte.

= Op de 2e en 3e verdieping bevond zich het stockbeheer en de administratie.

= De 4e en 5e verdieping deed dienst als retoucheatelier.

Er waren in totaal 15 personeelsleden tewerkgesteld.

CADDY-TAILORS was ondertussen een vijfsterrenzaak geworden waarbij in totaal niet minder dan 34 personeelsleden in de kleinhandel tewerkgesteld waren.

Daarnaast was er in 1950 een confectieatelier "Le Tailleur Réuni" in Molenbeek gestart. Het was een werkplaats voor het confectioneren en het vervaardigen van kleine maatkledij. Er waren 85 mensen te werk gesteld.

Terminus

Op het toppunt van de exploitatie stierf, in 1983, de stichter Maurice DERYCKERE op 86-jarige leeftijd.

“ Echt een vader om van te houden. Een begaafd en ondernemend zakenman, een moedig “burger trouw aan vorst en vaderland. Effenaf een man uit één stuk.”

Zo omschrijven zonen André en Jean hun vader.

Het jaar 1992 werd cruciaal en doorslaggevend voor de onderneming. De opvolging was niet verzekerd en de gebroeders dachten dan ook, gezien hun leeftijd, dat het ogenblik gekomen was om aan verkoop te denken. Met pijn in het hart gebeurde bijgevolg ook op 22 december 1992. De zaak werd verkocht aan een verzekeringsmaatschappij. Momenteel is het een bijhuis van de winkelketen "Tommie Hilfiger".

(1) Schriftelijke mededeling André Deryckere, 29 augustus 2007.

BRON

Archief André en Jean Deryckere.



1920: souvenirwinkel op de hoek van de Kapellestraat 52 en de Sint-Paulusstraat



6 juni 1935: Opening confectiezaak Caddy, Kapellestraat 52. Ernaast nr. 50: schoenwinkel B. Lauwereins.



Oostende
Kappellestraat 50 - 52
tel. 059/70.16.07-70.89.34

Brugge
Steenstraat 42
tel. 050/33.32.17



Gent
Veldstraat 46
tel. 091/25.98.60

Kortrijk
Markt 24
tel. 056/22.05.13

1985: Foto genomen wij het 50-jarig bestaan van Caddy-Tailors. Buitenzicht van de in 1967 uitgevoerde totale nieuwbouw. Gedeeltelijke blik op het interieur.

Het pand bestond uit 5 verdiepingingen: - kelder, gelijkvloers, 1^e verdieping: verkoopruimte
- 2^e en 3^e verdieping: stockbeheer en administratie
- 4^e en 5^e verdieping: retoucheatelier

Er waren 15 tewerkgestelden



1975: van links naar rechts: Jean Deryckere, Marcel Deryckere, André Deryckere (bestuurder van de vennootschap Caddy-Tailors)