

God, die bermhertig is,
zag onze ellenden,
en hij geweerdigde een
leidsman te zenden
in den gezegenden
Priester des Heeren,
dien wij vereeren!

Lang moet hij leven en
lang ons geleiden,
vrij van alle onheil, in
Gods groene weiden,
tot dat wij al in den
Hemel eens meugen
met hem verheugen.

Daar zal een kroone zijn
van zoo veel blâren
als er hier kinders om-
trent hem vergâren;
en daar, voor eeuwig en
bij hem gebleven,
zullen wij leven!

G.G.



Mingelmaren

‘OP Goeden Vrijdag en zoude er geen een visscher van onze vlaamsche kust in zee steken of erin blijven, trouwens op zulk eenen dag is het gebeurd, dat visschers die aan 't werk gebleven waren, niets anders op en haalden als *doe koppen*.’

Dit wierd verhaald door een vischwijf van Clemskerke en bevestigd door eenen visscher van Heist-aan-Zee.



BIEKORVEN ende 's werelds min,
die hebben stekende angels in.