



Belgische vissers in Brixham tijdens WO II

Elke visser kent wel een collega die op een of andere manier met het Britse Brixham verbonden is. Dat heeft uiteraard alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. Net zoals dat ook in WO I gebeurd was, hebben toen massaal veel vissers het land verlaten. Op de vlucht kwamen velen in Frankrijk terecht en vervolgens in Engeland. De vluchtelingen belandden in Dartmouth, Fleetwood, Newhaven, Newlyn, Milford, Swansea en vooral in Brixham.

Hoeveel waren het er? Duidelijk is dat het over vele tientallen gezinnen ging. Sommige bronnen maken gewag van tweeduizend tot drieduizend Vlamingen.

De integratie verliep opperbest. De vluchtelingen betrokken leegstaande huizen of ze woonden in bij Engelsen.

De sector bouwde geleidelijk ook een eigen infrastructuur uit. De vissers vonden elkaar in de Belgische Club, een lokaal dat bemeubeld werd met salons uit een maalboot.

Naast een eigen visserijschool kwamen er ook Belgische ateliers voor sloopsherstellingen.

Na de oorlog kwamen de meeste families terug. Maar er waren er ook die in Brixham bleven wonen. O.a. Albert Janssens, Marcel Gallin, Louis Deswelgh, Camile Decraene, Louis Van Houcke, Georgette Bollenberghe, Maurits Coopman, Marcel en Yvonne Vandeputte.

Roger Marsham tipte ons over het bestaan van een mooie, oude filmdocumentaire over de Belgische vissersgemeenschap tijdens WO II. Het filmpje kan bekeken worden op het internet. (*)

Wij knipten er enige beelden uit. Wellicht staat daar iemand op die u herkent. Mocht dat het geval zijn, dan zou Roger Marsman het waarderen dat u hem daarvan op de hoogte brengt. U kunt hem mailen op ellenhudig@hotmail.be.

(*) <http://www.youtube.com/watch?v=HoaQLCmg0SE>







*VLOOT, reder van de overheid,
stelt in Oostende een driehonderdtal collega's te werk*

via www.welkombijvloot.be

*kun je solliciteren:
(jobs - vacatures)*

*en op de hoogte blijven van onze nieuwbouw:
(projecten - nieuwbouw)*

