

Een lezersbrief

"Alhoewel het niet in mijn bedbelling ligt een polemiek uit te lokken omtrent het artikel "Een brok geschiedenis van de Oostendse maalboten" de Plate 3e jaargang Nr 4 en "De stranding van de Princesse Marie-José" de Plate 4e jaargang Nr. 7 wil ik toch de aandacht vestigen op een klein detail.

In het eerste artikel is er sprake van een aanvaring op 08 augustus omstreeks 24.30 U. terwijl er in het tweede artikel gesproken wordt van een aanvaring in de nacht van 14 op 15 augustus. Dat het hier over één en dezelfde aanvaring leidt geen twijfel, nochtans meen ik te weten dat de datum van 08 augustus de juiste is. Ik ben namelijk in het bezit van de originele krant "Echo-La France" van maandag 09 augustus 1937. Een aanvaring op 14 augustus kon moeilijk verschijnen in een krant van 09 augustus.

Wat mij echter het meest verwondert is dat, indien de datum van het tweede artikel eveneens juist is, het geduurd heeft tot 15 augustus vooraleer er een ploeg van de "Genie Maritiem" ter plaatse was en dat deze ploeg dan nog moest "uitgebokst" worden !".

17 juni 1975

Jean-Pierre FALISE.

OOSTENDE IN OUDE PRENTKAARTEN

Daar er nog steeds een zeer grote vraag is naar het foto-album "Oostende in oude prentkaarten", samengesteld door Yvonne VYNCKE, adjunct-conservator van het Stedelijk Museum, die ook instond voor het onlangs gepubliceerde boekje "Kent U ze nog de Oostendenaars", verscheen thans de VIERDE DRUK.

Om de kostprijs te drukken verscheen deze vierde oplage in een paper-back.

Dit betekent niet dat het resultaat minder goed is. Integendeel, het papier is van een uitstekende kwaliteit en de kaft, in lichtbruine tinten uitgevoerd, met een zicht op de handelsdokken, het zeecommissariaat, het station en het oud politiebureau op het Hazegras, brengt ons onmiddellijk in de sfeer van het verleden.

De presentatie van deze VIERDE DRUK is zelfs beter geslaagd dan de vorige.

Het foto-album kost thans slechts 230 frank.