

5. 'k Ben een witten deugeniet, die de meisjes gerne ziet,  
'k Had nu al zooveel gedaan, wij trokken op de baan  
Maar dat ging verduiveld slecht, mijn lief die was verplicht,  
Te verkoopen geheel mijn schat, omda'k geen eten had  
Zoo dansten wij op onze teen, te zamen ons getweeën  
En omdat ik niet meer had, ging ik rechte naar mijn stad  
'k Zag den cirk in Sint Bastiaan ; 'k ben er seffens bij gegaan,  
'k Reisde geheel de wereld rond, maar op een morgenstond  
Met mijn knieën al uit mijn broek, ging ik op zoek,  
En ik vluchtte naar Oostend, knap en djent,  
En ik maak mijn compliment, aan die mij kent,  
Men zou kreveeren al op de baan,  
Wilt uit uw ouders huis nooit gaan.

Jan VAN WULPEN.

---

SOCIALE VOORZIENINGEN IN HET BEGIN VAN DEZE EEUW.

In het lastenboek voor de bouw van de Sint Petrus en Pauluskerk te Oostende, (6 november 1898) zijn enkele voorzieningen in verband met de werklieden.

De aannemer moet bij zijn aanbod een lijst voegen met de minimum lonen waartoe hij zich verbindt te betalen aan de werklieden van alle categorieën.

Deze lonen zullen opgesteld worden 't zij per stuk, per eenheid van maat, of eenheid van tijd : uur of dag.

Een dagtaak zal hoogstens 10 uren duren, de overuren worden uitbetaald aan het gewone loon plus één derde bijslag. Dezelfde lonen worden betaald voor werk op zondagen en feestdagen.

Behalve boeten en afhoudingen voor gemaakte fouten of verkeerd werk, mag geen enkele andere afhouding op het loon gedaan worden.

Het minimum loon van de leerling-arbeiders zal op zijn minst het vierde bedragen van een volledig werkman. De aannemer mag eveneens een proportionele vermindering van het loon voorzien voor arbeiders die ouder zijn dan 50 jaar of die niet voldoende arbeid kunnen presteren.

Aanbiedingen waarvan de minimum lonen te laag zijn zullen niet in aanmerking komen

De aannemer is eveneens verplicht de werklieden te verzekeren.

J.H. K.

---

ERRATUM.

Onze leden gelieve te willen noteren dat alle foto's van de neo-Renaissance-gevel (Prinses Stefanieplein 29), die op p. 10 (78/69) van ons april-augustusnummer verschenen verkeerd werden afgedrukt. Wat links is moet rechts zijn en omgekeerd.

Het was de heer John Lauwereins, Ere-Schepen, die in de nabijheid van dit huis woont en als trouw lezer vansons tijdschrift onmiddellijk een seintje gaf om ons op de vergissing van de drukker te wijzen. Met dank noteren wij deze correctie.

O. V.