

### EERSTE NAZOMERACTIVITEIT

In het kader van de cyclus "KEN UW STAD" leidt onze secretaris de heer J.B. DREESEN, de leden van DE PLATE en andere belangstellenden op zaterdag 22 september 1984 om 15 uur voor een bezoek aan het FORT NAPOLEON en de duinen aan de Oostkant van de haven.

Bijeenkomst : Om 14u45 aan het begin van het baantje dat naar Fort Napoleon leidt.

FORT NAPOLEON, een van de weinige geklasseerde monumenten in Oostende is waarschijnlijk het laatste overblijvende, bouwwerk uit Napoleons tijd. Het is een zeer merkwaardig militair bouwwerk, volledig in bakstenen gemetst. Het fort heeft nooit geen grote militaire rol gespeeld, werd in de dertiger jaren als Heemmuseum ingericht en voor en tijdens W.O. II door Belgische en Duitse troepen voor inkwartiering gebruikt. Na de oorlog is het dan totaal verwaarloosd geworden. Wat er van overblijft is echter nog de moeite waard en te restaureren. Een functie, midden in de laatste overblijvende Oostendse duinen, kan gemakkelijk gevonden worden. Een enige gelegenheid om dit te weinig gekend Oostends monument te bezoeken.

O.V.

### TABAKSZAAK SIMON

De tabakszaak Simon, Adolf Buylstraat 42, opende in 1899 haar deuren. Het interieur bleef al die jaren zo goed als overanderd, zodat het in 1984 een echt pittoresk ouderwets interieur was geworden.

Toen bleek dat de gezusters Simon van plan waren ermee te stoppen, was "De Plate" er als de kippen bij om een bod te doen op een van deze allerlaatste oude Oostendse winkelinterieurs. Eind april 1984 sloot de zaak voor 't laatst en op 10 mei werden de meubelstukken naar het Heemkundig Museum overgebracht waar ze een tweede jeugd begonnen zijn...

Deze belangrijke aanwinst eist uiteraard een grondige herschikking van het Museum. Hopelijk komt dit tegen de zomer van 1985 gereed.

G.V.

### BRIEF

Hieronder enkele inlichtingen i.v.m. Oorlogsdagboek nr. 4, april 1984, blz. 9.

- Dasseville Oscar en niet Jozef kwam onder het puin terecht.
- Van Campenhout Maria was zijn echtgenote.
- Dasseville Isabelle is hun jongste dochter, toen ongev. 14 jaar.
- Dasseville Maria, hun oudste dochter, niet gekwetst zijnde heeft geholpen om haar ouders van onder het puin te halen. Zij is nu Mevr. Maurice Taecke en woont : Goedheidstraat, 17, te Oostende. Zij is mijn nicht, bij haar zou de schrijver van het dagboek, zeker nog meer inlichtingen kunnen krijgen over deze droevige periode in haar leven.

J. REMAUT

N;v.d.r. : Dank voor deze aanvullende nota's. De schrijver van het oorlogsdagboek is ons onbekend. Het is eigenlijk het verslag van de Passieve Luchtbescherming, die onder de oorlog bij bombardementen de slachtoffers ging ophalen. Wij hebben dit verslag in zijn meest oorspronkelijke vorm overgenomen, met het gevaar dat toen heel wat namen verkeerdelijk genoteerd werden.