

slagvelden van de Spaanse Nederlanden, ons huidige België ongeveer. Na talrijke overwinningen in Brabant en Vlaanderen, werd door Marlborough besloten, na raadpleging van de Hollandse Staten-Generaal, Oostende te belegeren te land en ter zee. De Engelse admiraal Fairborne blokkeerde de kust vóór Oostende met zijn vloot.

Na verovering van het fort van Plassendale en van de brug en de sluizen bij Zandvoorde werd, na een vergeefse poging om eerst Nieuwpoort in te nemen, besloten Oostende aan te vallen. Vanaf juni 1706 begon een zware beschieting van Oostende te land en vanuit zee. De bombardementen waren zo vreselijk dat de stad, die destijds een driejarig beleg had doorstaan, ten tijde van Albrecht en Isabella, na enkele dagen moest capituleren, op 6 juli 1706.

Wat gebeurde binnen en buiten de stad? Hoe zag het er uit na de bezetting door wat men toen nog noemde de "ketterse" troepen?

Over deze gebeurtenis brengt U de heer Walter DEBROCK vanavond een volledig relaas. Wij kennen ons geacht medelid sedert jaren als een uitstekende kenner van de Oostendse geschiedenis en de maritieme geschiedenis van de kust. Als U daarbij rekent dat hij een aangenaam en onderhoudend spreker is wordt dit eens te meer een must voor elke rechtgeaarde Oostendenaar.

Wilt u meer weten over het zogenaamde "kleine beleg van Oostende" reserveer nu reeds deze datum. Wij rekenen op Uw aanwezigheid. Elk zegge het voort. Zoals steeds is de toegang vrij en kosteloos ook voor niet-leden.

J.B. DREESEN

OOSTENDE LAAT HET WAASLAND NIET LOS. LUC FRANÇOIS

Van onze stadsgenoot Luc FRANÇOIS verscheen er in de "Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas" deel 92.1989 een uitgebreide en degelijke studie met als titel: "Wase notabelen en politieke regimes (eind 18de - begin 19de eeuw). Het is ons een riem onder het hart dat onze stadsgenoot niet alleen in Limburg bekend is maar ook in Oost-Vlaanderen (De Plate 10/88 blz. 88-123). Het wordt dan ook hoog tijd dat we hem even in eigen midden voorstellen.

Luc FRANÇOIS werd geboren te Oostende op 9 juli 1951. Hij werd in 1973 licentiaat geschiedenis (richting Nieuwe Tijden) aan de Rijksuniversiteit Gent, met de eindeverhandeling: SOCIALE VOORAANSTAANDEN VERSUS EVOLUERENDE GEZAGSSTRUCTUREN IN BELGIË: INTEGRATIE OF EXCLUSIE, 1785-1835.

In 1974 behaalde hij de Aggregatie voor het Hoger Sekundair Onderwijs en in 1977 de Bekwaamheidsakte tot het houden van een Openbare Bibliotheek. In 1987 doctoreerde hij met de studie: ELITE EN GEZAG. ANALYSE VAN DE BELGISCHE ELITE IN HAAR RELATIE TOT DE POLITIEKE REGIMEWISSELINGEN, 1785-1835. Momenteel is hij eerstaanwezend assistent bij het Seminarie voor Nieuwste Geschiedenis van de Gentse Rijksuniversiteit.

Hij verzorgde verschillende bijdragen voor het Nationaal Biografisch Woordenboek en publiceerde in tal van tijdschriften. De heer Luc FRANÇOIS woont te Oostende en is lid van onze Vereniging.

Wij wensen hem nog een voorspoedige carrière toe en hopen hem regelmatig ook eens in ons bloedeigen tijdschrift te lezen.

J.B. DREESEN