

DE EERSTE OOSTENDENAAR GEBOREN IN HET TIJDPERK VAN HET ONAFHANKELIJKE BELGIË

door Yves DINGENS

Jacques De Ceunynck zag het levenslicht op 07 oktober 1830 en dit precies twee dagen nadat de Nederlanders de toenmalige vestingstad hadden verlaten.

Dit maakte hem tot de eerste Oostendenaar die in het tijdperk van het onafhankelijke België werd geboren, waardoor hij een zeker aanzien bleef genieten.

Hij werd dan ook ten doop gedragen, gewikkeld in de Belgische driekleur die, deze "zoon van de Revolutie van 1830", zijn leven lang als een kostbaar aandenken zou bewaren.

Hij huwde op 27 januari 1853 met Rosalie (ook Rose) Martein.

Jacques De Ceunynck was een sympathieke Oostendse figuur, was sergeant in de burgerwacht en won in 1869 de tweede prijs (ere-sabel) bij het schieten op doel.

De echtgenoten De Ceunynck hadden een zoon, Alfred De Ceunynck (1860-1839), timmerman in stadsdienst, en woonden laatst in de Romestraat 55.

Rose Martein overleed op 15 februari 1911.

Jacques De Ceunynck overleed te Oostende op 6 april 1914 en werd op 13 april 1914 begraven.

BRONNEN

La Saison d'Ostende: 01-09-1905.

Le Carillon: 09-04-1914.

Le Littoral: 11-04-1914.

L'Echo d'Ostende: 22-04-18975, 16-07-1874, 03-06-1869, 11-04-1914, 16-02-1911.

Feuille d'Ostende: 30-01-1853.

Over de gebeurtenissen van 1830 in Oostende zie: "La Révolution de 1830 à Oostende" in Le Phare 08-07-1936 en 15-07-1936.