

EEN SCHRIFT VOL OOSTENDSE ELLENDE.

Ons geacht medelid, en verknocht verzamelaar van Ostendiana, de Heer André VAN CAILLIE, stelde me een tijd geleden een manuscript ter beschikking met de vraag of ik er iets kon uithalen voor ons aller tijdschrift. Op de kaft prijkte volgend opschrift :

SOCIETE DE ST. VINCENT DE PAUL
SECRETARIAT DES PAUVRES -55-
AD MAIOREM DEI GLORIAM

18 MAI 1855

Het document is dus afkomstig van het Sint-Vincentiusgenootschap, een liefdadige vereniging die in de vorige en deze eeuw, wanneer de sociale voorzieningen nog allesbehalve waren, grote inspanningen deed om allerlei noden van de armsten en de ongeletterden te lenigen. Deze vereniging groepeerde in de jaren 1855-1887 volgende -katholieke- wel-doeners : CHRISTIAENS, Aimé DE SMET, Henri DE SMET, WALTER, DIERICKX, LAGAST, LANSZWEERT, MICHAUD, Joseph VAN CAILLIE, Félix VAN CAILLIE, HAMMAN, Emile DU BOIS, Ch. DU BOIS, NEYTS & Jules VAN DER HEYDE.

U ziet zelf dat ook hier weer tal van gekende Oostendse familienamen opduiken. Waarmee werkte het Vincentiusgenootschap ??? Een voorname bron van inkomsten waren de subsidies die de leden zelf ter beschikking stelden, er werden collectes gehouden tijdens voordrachten, in de Sint Petrus en Pauluskerk, in de Capucijnekerk ; er waren anonieme giften, legaten en er werden -hoe kan het anders- ook tombola's georganiseerd. Secretaris was Joseph DE BONINGE en hij deed het meeste schrijfwerk. Alle aanvragen om hulpverlening, en deze van de meest uiteenlopende aard, en de correspondentie daaromtrent gevoerd werden in dat grote schrift genoteerd. Het loopt van 18 mei 1855 tot in 1887. Uit dit manuscript dat honderden brieven en smeekschriften bevat hier enkele treffende fragmenten. Ze geven ons een vaag vermoeden hoe erg de keerzijde van de medaille wel was in Oostende-Belle-Epoque. En ook dat mag wel eens aangestipt worden.

Vermelden we nog dat genoemd genootschap nog steeds bestaat en vergadert bij de Zusters van Liefde, Langestraat, 83. Deze kloosterorde werd immers door de H. Vincentius zelf gesticht.

A. 20 september 1855.

M. YOUNG. Public Hospital. Bélize.

"The sailors from Ostend Charles GHEWY and Auguste MAQUET who embarked on board of the English vessel "Westminster" have been admitted in your establishment in november 1853. They were known by the false name of Charles Barber for the first and Johanna Ankrigo for the second. Maquet died on the 24th of november 1853 and Ghewy on the 1st of december 1853. It has been so declared by the Captain when he was going out of Sunderland.

I beg permission to ask you, Sir, an extract from your burial book for both the sailors. The widows and parents stand in need of this paper to have it inscribed here. These two extract must be made authentics by the Belgian Consul residing nearest to Bélize. If the performance requires any expense be kind enough to mention it and I will be most happy to send you the amount. Farewell Sir ...".

B. 15 oktober 1855.

"De plaats van putmaker bij het kerkhof dezer stad opengevallen zijnde, den ondergeteekende Antonius Franciscus CORTEEL, oud 39 jaren, werkmán, neemt de eerbiedige vrijheid Ued te bidden hem tot deze plaats te willen benoemen. Vader des huisgezins hebbende vrouw en kinderen. En bij gebrak van werk en ook door de duerte der levensmiddelen, niet in staet zijnde zijn huisgezin te kunnen onderhouden, verhoopt hij dat Ued zijn vraag zult believen in agt te nemen. schrijven gemeenteraad voor CORTEEL".

C. 12 december 1855.

"Le soussigné Bernard Charles Boutte, fils de Guillaume et de Barbe Constance ROUSSEAU, né à Bruges le 5 avril 1819, remplaçant d'un milicien de la classe 1851 incorporé au 12^{me} régiment de ligne désirant contracter mariages avec Thérèse Grégoire prend la liberté de vous prier de vouloir bien lui accorder la permission requise à cet effet. Comme les miliciens de cette classe entrèrent bientôt dans la réserve il a l'espoir que vous voudrez bien lui accorder sa demande".

D. 9 juli 1856.

"Aen de Bestierders der Weldadigheid

Den ondergeteekenden Joannes Paep, werkman oud 67 jaren, geboren te Lophem en woonende te Oostende sedert het jaer 1828, neemt de eerbiedige vrijheid Ued voor te dragen dat door zijnen hoogen ouderdom en het weinig werk dat er tegenwoordig bestaet, hij van dag tot dag zijn werkloon ziet verminderen zoodanig dat hij niet meer in staet is te voorzien in het onderhoud van zijn huisgezin en veel min denken kan aan het betaelen van zijn huispacht. Hij is nu meer dan 20 maenden te achteren in zijn pacht en wordt bedreigd van met zijn huisraed op straet gesteld te worden : Hij heeft geen ander uitvlugt dan zich tot U te wenden om eene maendelijksche hulp van 3 à 4 franks te bekoomen, om alzoo met nog een weinig daer bij zijn pacht te kunnen voldoen.

Hij verhoopt, Mijneren, dat Ue zijn vraag zult gelieven te aenveerden en heeft d'eer...
Jan PAEP".

E. 26 juillet 1856.

"A Sa Majesté le Roi des Belges

Le soussigné Pierre Voeten âgé de 70 ans, soldat, pensionné de l'Empire ayant servi dans l'armée en 1830 prend la très respectueuse liberté d'exposer à Votre Majesté que par son grand âge et des infirmités il n'est plus en état de pouvoir à son existence. Il se jette donc aux pieds de Votre Majesté pour la supplier de vouloir lui accorder quelque secours. Se reposant sur les Services Militaires qu'il a rendus il a l'espoir d'obtenir sa requête ... P. Voeten".

F. 4 november 1857.

"Au Roi Léopold Ier.

La soussignée Colette Krelly épouse de Joseph Van Tournhout marin de profession prend la très respectueuse liberté de s'adresser à Votre Majesté... que son mari embarqué à bord du navire Otto Venius a déserté à New Yorck par suite des mauvais traitements du Capitaine et de son Second. Que revenu dans sa patrie il a été condamné par le Tribunal Correctionnel d'Anvers à 7 mois d'emprisonnement et qu'il subit déjà sa peine. La soussignée mère de 4 enfants en bas âge se jette humblement aux pieds de votre Majesté pour obtenir la grâce de son époux. Dans l'espoir ...".

Pour Colette Krelly
De Boninge (obtenu)

(vervolgt)

Norbert HOSTYN;

— — — — —
NOG OVER DE GARRE VAN KONEE.

De GARRE VAN KONEE ligt in de Breidelstraat te Brugge, rechts, als men van de Markt naar de Burcht gaat. Ze is nu afgesloten met een ijzeren hekken, maar staat bij elke echte Bruggeling nog bekend als de GARRE VAN KONEE.

Jaak Degeyter.
78/118