

PASEN EN KINDERGELOOF

Het was tussen W.O. I en II in, wel de gewoonte om paaseieren te rapen, maar dan echte. Deze gewoonte is er gebleven. De paaseieren worden nu nog gezocht en geraapt in de tuin. De ouders leggen die buiten, tussen bloemen, onder struiken of in de takken, doch nu in choloade, in de winkel aangeschaft.

Dit gebeurt op Paaszaterdag. De kleintjes geloven nog dat op deze morgen de klokken terugkeren uit Rome. Op Witte Donderdag immers hoorde men die nergens meer, daar ze naar Rome waren gevlogen. Ze brengen die eieren mee en strooien ze overal rond. De oorsprong van dit gebeuren is moeilijk te achterhalen. Eén rijmpje bestaat nog : Bim bam beieren, de klokken leggen eieren.

1 APRIL : VERZENDERTJESDAG

Een grap die nog in gebruik is, vooral op de scholen. Meestal wordt een jongen op de "meester" afgestuurd, wanneer hij op de speelplaats komt, met het bericht dat hij hem bij zich doet roepen. Het loopt natuurlijk verkeerd, waarop hij wordt uitgelachen.

Deze gewoonte bestond reeds in 1930.

2 APRIL : SLUITERTJESDAG

Ook een plagerij die rond 1930 al werd beoefend, doch nu bij velen is vergeten, bestond er in dat bv. moeder werd oggesloten (meestal wanneer zij eventjes de bestekamer of het kleinste kamertje opzocht). Zij werd slechts los gelaten wanneer zij iets beloofde. Dit liep soms ook verkeerd af !

NOG PLAGERIJEN ONDER KINDEREN

Men zendt een jongen ergens heen om een loden vijl te gaan vragen.

De metser roept een jongen bij om te kontroleren of zijn gemetste muur recht staat. Daartoe beveelt hij het lood aan de bovenkant vast te houden, waarop hij het houten blok dat over de koord glijdt, naar beneden laat vallen, op zijn vingers natuurlijk !

Een paar ongerijmdheden, die als plagerij nog dienst doen :

De regen in flasschen vangen
Lege zakn rechte zetn.

Karel Clybouw.

OSTENDIANA III.

In 't VVF-Streepje van februari lezen we "Ostendiana III verschijnt" waarschijnlijk "eind maart of april".

Onze intekenaars gelieven ons nog één à 2 maanden geduld uit te oefenen.

V.V.F.-BIBLIOTHEEK.

In hetzelfde VVF-nummer lezen we dat enkele "verdwenen" boeken uit hun bibliotheek zijn teruggekomen. "De Plate" is daarover ten zeerste verheugd, want sinds de oproep in ons vorig nummer was er geen voordrachtavond van "De Plate" meer geweest, zodat onze leden meer dan waarschijnlijk met deze pijnlijke ontlenings-vergissing niets te maken hadden.

O. V.