

HAZEGRAS EN H. HART

1909 werd in de Nieuwlandstraat de H. Hartschool geopend. Deze school kwam later onder de Sint-Jansparochie. Op 10 september 1923 werd een nieuwe school voor de parochie van het H. Hart geopend in de Stuiverstraat, geleid door Broeders Davinus, Dimesius en Hubertus. Deze school moest plaats ruimen voor de vrije vakschool en werd overgeplaatst naar de Karel van de Woestijnestraat in het "Cenakel".

In 1912 werd door de familie Vanderheyde-Jean op het Haze-gras een nieuwe school gebouwd die op 16 september van hetzelfde jaar geopend werd onder leiding van Broeder Suitbertus (later Vincentiusschool).

De katholieke Volksbond zocht plaats en uitbreiding. Het klooster van de broeders werd met pasen 1913 overgebracht naar het Haze-gras. De Vincentiusschool bleef maar het klooster werd vervangen door de gebouwen van de Volksbond.

WERELDOORLOG I

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog vluchtten de broeders naar Holland. De meeste bleven er, enkele keerden terug.

Intussen had de bezetter de scholen opgeëist om als magazijn of kazerne te worden ingericht. De Broeders moesten bijgevolg hun plan trekken.

De H. Hartschool werd tijdelijk ondergebracht in de borstelfabriek van de firma Houley. De visserskinderen vonden een onderkomen in de Jozef II straat, in het huis van Mr. Les-crauwaet, waar nu de winkel is van de Heer Vervaecke. Broeder Suitbertus trok met zijn leerlingen naar de Volksbond. Die school telde op dat ogenblik 500 leerlingen en werd bediend door 12 leerkrachten waarvan 2 zusters, 1 broeder van Liefde en 1 Broeder van de Congregaten van Daele.

Na de oorlog werden de oude scholen heropend.

Nieuwe scholen : de H. Hartschool (1923) en op 28 april 1924 werd de school op de Vuurtorenwijk overgenomen van de Broeders van Daele door de Broeders van Liefde.

(vervolgt)

J. KLAUSING.