

DE VINCENTIUSSCHOOL

De klassen in de Germana die te klein waren en slechts voorlopig moesten vervangen worden.

In de Stockholmstraat, werd een terrein van 1025 m² aangekocht en werd begonnen met de bouw van een klooster voor de Broeders.

De school zou in de Constantinopelstraat (huidige Ieperstraat) gebouwd worden.

Op 6 maart 1880 werden klooster en school ingezegend, het gesticht kreeg de naam "H. Vincentius" en telde zeven klassen.

De Sint-Pietersschool, een betalende jongensschool werd aan het klooster gevoegd.

In de Vincentiusschool werd de zondag congregatie gehouden, de maandag kwamen er de jonge werklieden samen en er werden allerlei feesten ingericht met het doel fondsen te verzamelen om het vrij onderwijs in leven te houden.

Broeder Norbertus (door de vissers Broeder Abertus genaamd) richtte er een speciale klas in voor kinderen van vissers en voor jonge zeelieden die al behoorlijk moesten kunnen lezen, schrijven en rekenen en waar hen allerlei praktische zaken in verband met zeevaart en visserij aangeleerd werden.

Er werden ook avondlessen gegeven. Het eerste jaar telde de avondschool reeds 120 leerlingen.

SINT ANDREASSCHOOL

16 april 1893 werd de Sint Andreasschool geopend op het SS. Petrus en Paulusplein. Begonnen werd met drie klassen ; weldra was men verplicht er nog twee bij te voegen.

Twee klassen waren uitsluitend bestemd voor opleiding van visserskinderen.

Na enkele jaren telde de school 250 leerlingen.

Intussen steeg het aantal leerlingen van de Vincentiusschool tot 600 en moesten ook hier nieuwe klassen bijgebouwd worden.

30 juni 1900 werd Vader Dalmatius aangesteld tot Overste te Oostende. Hij was bij de Oostendenaars zeer goed gekend als Vader "Amance" of ook als "Broeder van de kloeffen" dit laatste om de vele kloeffen die hij uitdeelde onder de armste/leerlingen van de scholen. In 1930 verliet hij Oostende en werd vervangen door Broeder Odulf (gekend als Broeder Adolf), die sinds 1923 werkzaam was in de visserijschool van Paster Pype.