

DE SCHOOL BREIDT UIT

De eerste school, de enigeniet betalende school te Oostende, kende een groot sukses. De jongens moesten 7 jaar oud zijn om de lessen te mogen volgen. Op zeker ogenblik telde de eerste klas 240 leerlingen en waren er geen schrijfbanken om alle leerlingen te plaatsen. Het duurde tot 1862 vooraleer deze klas gesplitst werd en schrijfbanken konden aangekocht worden. Met Pasen van het jaar 1862 werd onder het Bestuur van burgemeester Van Iseghem overgegaan tot het openen van een vijfde klas.

Tot 1861 verleende de stad eenjaarlijkse toelage van 300 Fr voor de prijsuitdeling. Dit bedrag was te weinig en het ontbrekende moest door de Broeders links en rechts bijgeschooid worden. In 1862 besloot de stad deze bijdrage te verhogen tot 500 Fr per jaar, de werkelijke uitgaven bedroegen dan reeds 650 Fr.

OP HET HAZEGRAS

Twee voornamen leden van het Sint-Vincentiusgenootschap, de Heren Jozef Deboninge, reder en Ch. Liebaert, houthandelaar, ijverden voor de oprichting van een tweede school, ditmaal op het Hazegras. Een groot stuk grond werd hiertoe aangekocht en een gebouw werd opgericht met op het gelijkvloers een kapel om er de zondag godsdienstoefeningen uit te oefenen en op de bovenverdieping de klassen. De kapel was de voorganger voor de huidige kerk van het Hazegras. De school werd op 1 mei 1855 geopend. Aanvankelijk bestemd voor kinderen van zeelieden, werden van 1857 af ook andere kinderen tot de school toegelaten.

Op dezelfde plaats werd eveneens een meisjesschool opgericht met woning voor de Zusters van de H. Jozef die er het onderrecht verzorgden. Deze school bleef onafhankelijk en vrij tot 1890.

De jongensschool werd in 1862 overgelaten aan de stad.

Vader Ignatius verliet Oostende in mei 1855 en werd opgevolgd door Broeder Matthias.

STIJGENDE KOSTEN

Sinds 1846 stegen de kosten van dagelijks onderhoud voortdurend, tengevolge waarvan de rekeningen van het gesticht jaarlijks met een verlies sloten. De stad kon evenwel niet meer tussenkomen voor de school, er werd evenwel besloten de vergoeding voor de weesjongens te verhogen met 0,05 Fr per dag en per jongen. Dat hielp niet veel.

Het enige wat kon gedaan worden was de aangenomen school tot gemeenteschool te maken, aldus kon de regering tussenkomen in de vergoeding die de broeders ontvingen.

Het was echter nodig dat de Broeders een bewijs van bekwaamheid zouden voorleggen, wat ze niet bezaten.

Daarom werd begin november 1862 van de broeders een examen afgenomen. Vier op de zeven slaagden. De drie niet geslaagden werden vervangen door gediplomeerde broeders.

.../...

Alle broeders in het bezit van een diploma werden benoemd tot gemeenteonderwijzer. Iedere school had aldus een hoofdonderwijzer (jaarwedde : 1000 fr) en hulponderwijzers met een wedde van 750 fr. per jaar.

EEN NIEUW GEBOUW EN ONTSLAG

In 1866 werd voor de school in stad een nieuw gebouw ter beschikking gesteld, gelegen aan de Sint-Fransiscus- en Schippersstraat. Hier zou het klooster, de school en het wezenhuis moeten ondergebracht worden. De school telde op dat ogenblik zeven klassen. De bovenverdieping werd door de stad gebruikt als nijverheids- en tekenschool, de kelderingen deden dienst als stadsmagazijn. Het onderkomen van de broeders en de weeskinderen was niet zeer gelukkig in het nieuwe gebouw. Tengevolge hiervan ontstonden talrijke moeilijkheden en wrijvingen met het stadsbestuur, tot de Broeders op 1 september 1867 hun ontslag indienden als gemeenteonderwijzer, afzagen nog verder het wezenhuis te besturen en naar Izegem vertrokken. Het duurde evenwel nog tot 13 november 1875 vooraleer de laatste Broeder Oostende verliet.

~~(vervolgt)~~

HET VRIJ ONDERWIJS

1878 bracht de wet die het godsdienstonderwijs in de officiële scholen afschafte. De geestelijkheid van Oostende, onder leiding van Deken De Coster zorgde er voor dat de Broeders naar Oostende zouden terugkeren, ditmaal in het "vrij onderwijs".

In alle haast werden voorbereidingen getroffen om nog hetzelfde jaar te kunnen beginnen. In een grote zaal van het lokaal van de jongedochters van de H. Germana (Wellingtonstraat) werden vijf klassen opgebouwd. Een groot gemeubeld burgershuis, op een paar minuten afstand van de school gelegen, werd gehuurd om als woning voor de Broeders te dienen.

De school werd geopend op maandag 29 september 1878. Meer dan 600 leerlingen boden zich aan, terwijl men slechts plaats voor 425 kinderen had voorzien.

(vervolgt)