

OOSTENDSE NAMEN VOOR BOEIEN

Boeien zijn drijvende en (in normale gevallen) verankerde voorwerpen gelegd ten behoeve van de scheepvaart. Zij kunnen dienen ter oriëntering van de zeeman of ter markering van geulen, begrenzingen, ondiepten, wrakken en dies meer. Onze VLAAMSE BANKEN zijn dan ook ruim voorzien van boeien.

Sommige boeien hebben een naam, anderen gewoon een nummer en sommigen staan op de zeekaart enkel maar aangegeven door hun kleur. Voor de Oostendse vissers is er echter helemaal geen probleem, want naam of geen naam, een nummer of niet, zij herdopen de boeien naar eigen goeddunken.

Waarom sommige boeien wel en andere niet door hen benoemd werden is ons voorlopig nog een raadsel. Nu werd verleden jaar het betonningsstelsel voor onze kust veranderd. Men ging over naar het IALA stelsel "A" waarbij alle stuurboordsboeien groen van kleur zijn en alle bakboordsboeien rood. Wrakken worden betond volgens het kardinaal stelsel waarin de hoofdkleuren geel en zwart zijn (heeft niets te maken met een bepaalde politieke strekking in ons land). Hiermee verdwijnen misschien door de vorm- en kleurverandering enkele Oostendse namen voor boeien, die we toch graag voor het nageslacht willen bewaren.

Al de namen werden opgetekend uit de mond van mensen uit de BOOTJESSJOUWERIE, die nog varen of het sedert enige tijd stopgezet hebben, maar die allen zonder uitzondering ouder zijn dan 50 jaar.

<u>Officiële naam</u>	<u>Oostendse naam</u>
Nieuwpoortbankboei	DE PISBOEJE
Visboei (voor Nieuwpoort)	DE GEYTE
Weststroombankboei	DEN EZEL
Zuidstroombankboei	DE ROO BOEJE
Boei op het Noordelijk uitende van de SMALBANK	DE TWALE
Oostendse Bank Westboei	DE BOEJE VAN DE GEULE
Middelkerke bankboei	DE PLATEDIEPTE
Sint-Akkaertboei	DEN DRIEPEKKEL
A 1 boei	DE NEGEN
Oostendse bank noordboei	DE TOWNSEND
Wenduinebankwestboei	DRAVELINGEN
Bruggen- en Wegenboei (voor Oostende)	DE SLIEK- of STROENDBOEJE
Buitenstroombankboei	DE SIGARETTEBOEJE
Binnenstroombankboei	DE BELLEBOEJE
LCT -420 boei (Z-uitende van Middelkerkebank)	DE PRUMEBOEIE of DE FLUTEBOEJE
Thorntonbankboei	DE BOEJE VAN 'T ONDIEP

J.B. DREESEN

CONGONUTJES

Zie hierover "Smakjes", 4de jaargang, nr 7 april 1975 en Een antwoord in verband met ... Culinaire folklore, 5de jaargang, nr 2 oktober 1975, blz. 5.

- (KROMME) LEON van de GEPEKELDE FIEGE (volksnaam voor café COSY CORNER, op de hoek van de Bonenstraat en de Sint-Franciscusstraat) was vóór W.O. II de beste CONGONUTJES-brander van Oostende en omgeving. Hij wilde echter nooit zeggen waar en hoe hij ze brandde (nog een goed bewaard fabrieksgeheim). Kromme Leon stond met fruit en congonutjes op de markt.

Opgetekend bij de Witten van de Kaoje uit de mond van mensen die het konden weten.

J.B. DREESEN