

KIESSTRIJD TE OOSTENDE

Ik kreeg kennis van een oproep tot de kiezers voor de gemeenteraad, dat moet in het begin der jaren dertig geweest zijn.

Het "manifest" heeft het formaat en de vorm van een doodsbrief en op de adreszijde is met de hand geschreven :

enige kandidaat :

Mijnheer August Vanderbeke
Coiffeur de Dames
Vindictivekaai

Oostende - België.

Dat moet onze fameuze "Col en Manchette" geweest zijn die zich toen, opgestoot door een bende "farceurs" kandidaat stelde voor het burgemeesterschap (inderdaad - en we hebben nog wel andere gasten gehad die het zover gebracht hebben) van Oostende.

Over Meneer August moet ik niet verder vertellen, dat deed kollega Omer Vilain al lang geleden reeds in zijn wandeling "Langs 't hard zand".

Maar wat belofde de nieuwe partij de "Farcisten" toen aan de toekomstige kiezers ?

Hier volgt de tekst van het "Manifest der Farcisten"

Waarom niet !

Wij zien Klerikalist, Socialist, Liberalist, Vossist en nog veel andere artiesten, ten strijde trekken om ons lief stadhuis (eene fameuze melkkoe) te veroveren waarom wij Farcisten zouden wij het ook niet wagen te meer dat wij van de zegepraal overtuigd zijn en dat wij alléén in staat zijn onze medeburgers te helpen in de tegenwoordige toestand.

O N S P R O G R A M ?

Wij beloven alles !! Vrijheid voor eenieder !!

Politiek : Wij zijn van alle gedachten, zelfs vliegende - Elke opinie staat vrij en wordt in onze partij geëerbiedigd.

Talen : Voertaal op 't stadhuis : Volapuk of Esperanto wij Farcisten spreken alle talen zelfs "Chipeneez".

Vrouwen : Wat hun betreft, wij houden er aan ze bij tijd en leed te ondersteunen en bij te staan in alles wat mogelijk en onmogelijk is, voldoening geven op alle manieren en hun toelaten hun huishoudelijk budget klaar te spelen : Wit brood 2 voor 1 frank / Patatten 50 centiemen het steen, goedkoop vleesch, goedkope visch (bijzonder kabret). Beste boter 10 frank per kilo (om de visch te bakken). Engelsche Lambton koolen a 5 frank de zak.
Maximum prijzen van alle eetwaren
Afschaffing der vervloekte alkooldwet, de goede pinte en

een goeie borrel van vroeger aan een kluite
Afkeuringe van alle verschingen en allerhande namaaksels

Financiën : Hulp aan aristocratie (High Life) en nieuwe armen, zoo-
wel als de proletariërs, allen zullen welkom zijn aan
't kantoor van Stadsontvanger.

Wij kennen een Beersteen die ons vijftig millioen geeft
(leening voor 99 jaren zonder intrest).

Stadsbestuur : Wij zullen ons mandaat gratis voor niet uitoefenen
en ons vergenoegen met den afval.
Dezen die er te veel zijn zullen weggezonden worden,
deze die er ontbreken opvullen, ze seffens vast be-
noemen en allen 25 % opslag geven.

Onderwijs : Verplichtend, maar eenieder is vrij zijne kinderen of
die zijner vrouw naar de school te zenden zijner keus.

Feesten : Alle dagen muziek (baladeuse) schoppers, stampers, loo-
pers en alles wat leute bijbrengt.
Tweemaal 's jaars foore op de Groote Markt
Mastklimmingen en ringstekingen in de kleine en korte
straatjes.
Wit en zwart in de Kapellestraat - Eierslaan in de Adolf
Buylstraat.
Drie weken Karnaval (het is toegelaten alle dagen te
maskeren)

Spelen : Hoe meer hoe liever - vrij onder alle opzichten.

Wijkverbeteringen : De straten der populaire wijken goed en netjes
onderhouden, zwendokken oprichten : Butterpit,
Kroontje, Blauw Kasteel, Liefkemoreshoek, enz.
In die wijken vliegevangens plaatsen, en een
einde stellen aan alle geurige uitwasemingen.

Vee : Afschaffing van 't doodsteken - Verbod de m.. de beesten te
stroopen - en op den rooster te leggen, afschaffing van de
bloedpompe.

Yzernijverij : Afbreken van de oorlogsvloot, met de afval eene
Monumentede en Kolossaale brug bouwen over de nieuwe
vissershaven.

Visscherij : Doorbreken der sluizen tot een 't Waterhuis om de
schepen toe te laten binnen te varen bij alle tij net
als te Nieuwpoort.
Aanvoer van minstens 10 stoomtrawlers per week, met
een beetje van alles, omdat ze 80 tot 100 duizend
franken per reis opbrengen, om toe te laten de vloot
te vergrooten en de vischhandelaars niet gedwongen
zouden zijn zich op een ander te voorzien.
Voor de bootjessjouwers de minimum prijzen inbrengen,
garnalen 15 frank per kilo. Sprot bij groote vangst
50 fr. en bij geringen vangst 100 fr. per kilo.

Hoop : Wij koesteren de hoop dat alleman voor ons zal stemmen en ons wit puntje zwart maken.

De Farcisten

STEMT ONDER N° 7

N.B. : voor wie de toestand van die jaren gekend en/of beleefd heeft zit er wel een hoop humor (hoewel niet altijd van de fijnste kant) in dit manifest. En voor wie nog te jonge is en maar van horen zeggen weet of niet : er is niets nieuws onder de zon en de politiekers beloven nog altijd hetzelfde wat ze vijftig jaar en meer geleden beloofd hebben . 't Zijn maar de kiezers die zich laten vangen.

Jef KLAUSING

BOEKEN :

Hoe men over Oostende schrijft :

Door de uitgeverij PVF verscheen in 1980 een boek "La Belgique" door P. de BOISDEFFRE.

Natuurlijk waren we benieuwd wat er over Oostende te lezen stond.

Dat we even gefronst hebben bewijzen volgende passussen :

p. 192 : "De plus, la ville ne manque pas d'atouts "culturels" : un hippodrome tout neuf ; deux parcs, dont l'un est charmant (le parc Léopold, 8 ha), l'autre très vaste (le parc Marie-Antoinette, 50 ha : un petit bois de Boulogne)..."

Dus ons hippodroom is een "atout culturel" en hoeveel namen zal men ons Bosje nog geven ?

p. 193 : "Cependant, comment s'enthousiasmer pour une ville d'eau ou les maisons ont six étages, où les terrasses des cafés, l'été, sont inaccessibles, où l'on fait la queue devant les magasins comme à Londres...?"

Nog een geluk dat de auteur niet geschreven heeft "zoals in Moskou"!

O.V.

PIERCONSTRUCTIES

Door de Kring voor Heenkunde Dr. Van Danne uit Blankenberge werd een belangrijk werkje uitgegeven over "Pierconstructies te Blankenberge", geschreven door R. BOTERBERGE. Voor onze kustgeschiedenis-liefhebbers aan te bevelen.

Prijs 2+0 fr. + 40 fr. port : Te bestellen bij hogervermelde Kring
Rek. nr. 068-0939170-+3.

O.V.