

OOSTENDE AL 250 JAAR EEN VUILE STAD

door Omer VILAIN

Men hoort bijna dagelijks klagen dat Oostende een erg vuile stad geworden is. Maar Oostende had 250 jaar geleden ook al deze triestige reputatie.

Zo liet Burgemeester DE GRYSPERRE op 14 juli 1746 een aanplakbrief op de muren van de stad aanbrengen met volgende ordonnantie :

"Onaengesien de menighvuldige precautiën by voorgaende ordonnantien tot suyver houden vande straten deser Stede gestatueert, ende niet jegenstaende de overgrootē oncosten, die de Stadt tot dies t'sedert ettelycke jaeren selfs heeft moeten draeghen, vrughteloos worden bevonden, soo J'st dat den Heere ende Weth, by seceurder middel daer inne willen voorsien, heeft gheordonneert ende gestatueert, soo sy ordonneren ende statueren mits desen, dat alle ende een jegelycken Borgher ende Ingesetenen alle daeghe s'morgens, uytgesondert Sondaegen ende Heiligh-daeghen, te weten gedurende de Somer-maenden vanden eersten April tot den lesten September, s'morgens met het slaen vanden seven Uren, ende van den eerste October tot den lesten Maerte ten acht Uren, hunne Voorlanden, goote, ende straete voor elk hunne respective Huysen ende Erfven sullen hebben door-te-vaeghen, suyveren ende de vuyligheyt op te hoogen, op dat Stadsts Carren, die can wegh voeren, sonder voorder eenighe vuyligheyt (geduerende het resterende van den dagh) op straete te moghen werpen, op peine van voor ider contra-ventie te incurreren de boete van drye ponden parasyse, ten prof-fijte vanden Heere, instantelyck by parate executie sonder dissimulatie te verhaelen ten laste van Meesters ofte Meestressen ofte hunne meublen, die hun regres vermoghen te haelen op hunne Domistiquen, die ten dier causen plichtigh sullen bevonden worden".

Actum in 't Collegie desen 12. July 1746. ondert. De Grysperre

Bovenvermeld stuk, van dewelke er nog een exemplaar aanwezig is in de Stadsbibliotheek werd gedrukt bij Jacobus VANDE KERCKHOVE in 1746. In handschrift werd er op dit document bijgeschreven :

"ende erpubliceert op den tweeden december daernaer..."

"erpubliceert door den Stadtsboode benevens den Drucker rondom de Stadt. Deser 24 July 1747."

"erpubliceert op 6 may 1750 door den onderschreven griffier..."

Zoals men ziet niets nieuws onder de zon en Oostende blijft trouw aan haar verleden, helaas niet altijd in positieve zin.

COPIJ VOOR "DE PLATE"

Copij voor "De Plate" kunt u steeds ter beoordeling toesturen aan de redactie, bestaande uit N. HOSTYN en E. SMISSAERT, op volgend adres : "De Plate"

p/a Heemmuseum "De Plate"
Feest- & Cultuurpaleis
Wapenplein - 8400 Oostende

Originele bijdragen over historische aspecten van Groot-Oostende (dus ook Mariakerke, Stene, Zandvoorde...), liefst weg van de "begane paden" zijn welkom.

De Redactie