

Aflaten en Gratiën aan de Kerken
van de Zusters toegestaan

& 4

Aflaat van de Kerk op den 1sten Zondag na de
feestdag van SS. Petrus en Paulus

Z.H. Nicolas de Haudion verleende op 9 februari 1643 een aflaat
van 40 dagen alle jare te verdienen op den 1ste zondag na de
feestdag van SS. Petrus en Paulus. Deze aflaat wierd gegeven
ter gelegenheid der wijding der kerk van de Zwarte Zusters.

& 5

Aflaat vergunt aan den Autaar

Alexander VII Paus, heeft gejut den 5 januari 1663 aan den autaar
der Zwarte Zusters een aflaat op Allerzielendag en deszelf octave,
ook ieder vrijdag van het jaar.

& 6

Alfaat aan het lezen der litanien van O.L.V.

Paus Alexander VII verleende op 5 januari 1663 eenen aflaat aan
de Zwarte Zusters voor het lezen der litanien van O.L.V., in
de kerk of in de kapelle, mits biddende voor de eendragt der
christene prinsen, de uitrooying der ketterijen en de verheffing
van onze moeder de Heilige Kerk. Voor 7 jaren.

Gunsten aan de Zusters

& 1

Op 15 maart 1644 wierd vergund aan de moeder Petronilla Janssens,
door de Minister Generaal der Paters Capucijnen, Broeder Casianus
Van Geldre, geteekend in het Capucijnen klooster van Oostende,
deelchtig te wezen van alle goede werken van het Capucijnen orde :
acht nemende (zegt dezelve Minister) op de bijzondere goetgonstig-
heyt die Uw. Eerw. tot onzer ordre is draghende, ontvangen wij
onder het getal der gheestelijcke kinderen haere Eerw. Ende Zuster
Françoisse Marcré makende V.L. deelachtigh van alle de missen,
gebeden, mortificatien, penitentien ende andere goede werken
die door de gracie Ons Heeren Jesu-Christi van de religieusen
onzer Nederduytsche provincie gedaen worden.

& 2

In 't jaar 1654 schonk de Minister Generaal F. Fortunatus a Cadoro
aan moeder Catharina Hovelt ende andere zusters van het Zwarte
Nonnen klooster, ook deelchtig te mogen wezen van alle de goede
werken, missen enz. die in het Capucijnen orde gedaen worden.
De brieven zijn geteekend in het Capucijnen klooster te Oostende.

Spaarpot der Zwarte Zusters
van Oostende

Alle kloosters waren zeer rijk voor de franschen tijd, de Zwarte Zusters waren het zeker ook !

De Zusters zijn allen gestorven, waar zijn hunne rijkdommen gegaan ?

Deze en diergelijke gezegden worden als door de hel, tegen de kloosters en religieuzen geheele dagen gedrukt en verspreid in boeken en gazetten.

Wij zullen trachten u te doen zien, wat met het klooster van Oostende gebeurd is, en in hunne historie zult gij lezen wat met de anderen ook voorenviel.

Voor eerst Oostende's klooster had door de verschillige bombardementen zoo beschadigd, om niet te zeggen vernietigd geweest, dat de Zusters verscheidene maal verplicht zijn geweest te moeten gaan bedelen.

Daar is de eerste der rijkdommen !

De eer hadden de Zusters te mogen sparen, maar bezitten en genieten mochten zij niet, de deugenieten hadden de stoutigheid, alles wat zij gespaard hadden te stelen, de zusters buiten te jagen zonder geld of goed, en ook zonder woonst.

Waarlijk nog schone en groote rijkdommen !

'T is hetgeen nogtans gebeurde op den 5 februari 1798, dag dat het klooster gesloten wierd en de Zusters er uitgedreven zijn geweest, verplicht zijnde schuilplaatsen bij de inwoners te moeten gaan zoeken.

Niet waar dat zijn groote rijkdommen !

En dat gebeurde al in naam van Vrijheid
Gelijkheid
en Broederlijkheid

Ziet hier nog verdere uitleg van wat er geschiede. De deugnieten, om een middel te vinden om in bezit te geraken van alle penningen van Kloosters, gestichten en van weezen, gaven zij verlof om deze gelden te geven op intrest in hunne openbare leeningen of lichteningen. De valschaards wisten zulke schoone voorwaarden en conditien aan de geldstorters wijs te maken, dat ieder een op deze gezegden geloofde zijn geld in zekerheid te hebben met het zelve te beleggen in deze leeningen. Het geld wierd gestort en zij hadden het vast, om er nooit iets van weder te geven.

De schoone beloften zijn verdwenen en van al de penningen in deze leningen gegeven is er niets anders overgebleven voor de Zusters, dan de tytels of Rente Brieven.

Voorwaar, nog eens kostelijke rijkdommen !

In deze leeningen hadden de Zwarte Zusters van Oostende ook gespaarde penningen gegeven. Er blijft nu te zeggen wat er in bijzonder met de inhoud van de spaarpot geschiede en hoeveel er in was. Op volgende bladzijde geven wij een staat volgens de origineele brieven.