

HET LIEDJE VAN "MIETE KLOKKE"

door Jean Pierre FALISE

Toen ik, in voorbereiding van het bezoek aan de "Paterskerk" de geschriften van Pater Joannes GEERTS doorliep, vond ik volgende anecdote, die bewijst dat de pater niet van een zekere humor was gespeend.

Wij schrijven 1877. De paters Dominikanen hebben in de Christinastraat een kapel laten bouwen en die kapel was bekroond met een klein klokje....

"Waren de Paters geliefd, bemind door het grootste deel der bevolking er waren toch ook vijanden. Madame VAN LOO, die juist naast de Paters woonde muntte uit door haar haat. De arme sloor immers werd 's morgens te vroeg uit haar slaap gewekt door het kleine klokje van de kapel en spande een proces in ! En wat ongelooflijk schijnt, de rechter gaf madametje VAN LOO gelijk, vondt ook dat men de slaap van de vrouw door klokkengelui niet mocht storen en verbood in het vervolg de klok te luiden vóór acht uur in de morgen. Onnodig te zeggen dat de bevolking van Oostende niet tevreden was en al spoedig werd de naam van VAN LOO herdoopt in MIETE KLOKKE. Maar ongelukkig die de naam van Miete Klokke achter haar riepen want ze daagde de roepers voor de politierechtbank; immers zij aanzag de naam van Miete Klokke als een scheldnaam.

Een liedje werd gemaakt :

In Grootmoeders tijden
Toen vond men geen Mieten
Die vragen 't verbod
Der klokken te luiden
Ter ere van God
En die aan den priester
Haar huis en haar woon
Als moeder ging sterven
Hardnekkig verboon

Het liedje werd door heel Oostende gezongen en was zeer populair".

En Pater GEERTS, die de geschiedenis van het klooster schreef in 1937 (hij was toen 69 jaar en sedert 1915 in het klooster te Oostende) voegt er aan toe :

"Het historietje van Miete Klokke staat nergens geboekt; door verschillende ouden van dagen werd het mij verteld en het stukje van dat liedje werd voor mij gezongen door de Eerw. Heer Kanunnik L. ASSELOOS, secretaris van het Bisdome Brugge".

NOG NOOIT ONS MUSEUM BEZOCHT ? !

NIET MEER UITSTELLEN. NU DOEN !

DE LEDEN HEBBEN GRATIS TOEGANG