

Rond 3 ure komen ongeveer 400 duitsche gekwetsten aan.

Deze namiddag had een luchtgevecht plaats tusschen 2 duitsche vliegmachienen en een Engelsch. Het gevecht bleef onbeslist : het Engelsch vliegtuig kon ontsnappen.

Op den toren der groote statie en boven verscheidene hôtels van den Zeedijk zijn mitraljeuzen opgesteld, met het inzicht op de vliegmachienen te schieten.

Deze noen eischttten duitschers 100 kilos "leberwurst" (leverworst) op bij M. BOGAERTS, charcutier, Wapenplaats. Daar het totaal onmogelijk was om zulke hoeveelheid in korten tijd gereed te maken, moesten de duitschers wachten tot tegen den avond; dan kregen ze een 40 tal kilos van hunne geliefkoosden kost.

Dr REYNAERTS, verklaard hebbende dat de duitsche gazetten leugens vertellen, werd heden bij de kraag gevat en in de miliciezaal, ten stadhuize, opgesloten. Het schijnt dat hij er voor 10 dagen zal moeen zitten.

Maandag 2e November. -

NEGENTIENDE DAG DER BEZETTING

Allerheiligen ! Dag van zielesdroefheid, dag van herdenken aan degenen die ons in het graf vooraf gingen ! Eilaas, wij leven hier in Oostende als in een graf, zonder vast nieuws van wat er op enkele uren van hier gebeurt !! Hoe lang nog, o God, hoe lang nog eer onzen vaderlandschen bodem, eer onze moederstad verlost geraakt uit d'handen van den duitschen overweldiger ?

Op 't kerkhof zijn de kruisen en graven der Belgische en Fransche soldaten met driekleurige strikken versierd, zulks door de zorgen van MM. GUFFENS, leeraar a/h Koninklijk Atheneum, Jos. BODSON, koffijhuishouder, Eug. BAETE, hoofdklerk bij de Buurtspoorwegen, Jullien, enz.

Heden schier geen kanongebulder te hooren - in alle geval, moet het gevecht zeer ver plaats hebben.

Rond 8 ure trekken 25 kanonnen den Thouroutschensteenweg op.

Kwart voor 9 ure vliegt een Engelsch vliegmachien over de stad; 10 minuten nadien wordt het door eene duitsche "taube" nagezet.

Op den Thouroutschensteenweg is het een over en weer trekken van duitsche soldaten.

Rond 10 ure trekken 14 wagens met sargiën geladen, Thouroutwaarts op. De duitschers hebben immers 40.000 sargiën opgeeischt.

Duitsche soldaten beginnen bij de geabonneerden van den telefoon de telefoontoestellen af te doen.

Gekwetste platkoppen komen af van Beerst en Keyem, waar er gister gevochten werd, zoo 't schijnt:

In den namiddag komen 4 kanonnen en 5 munitiewagens van den Nieuwpoortschensteenweg af en trekken naar de kazern.

Wij vernemen dat in de laatste dagen uit de kelders van het huis PEDE, Ooststraat, 29.900 flesschen wijn en 1.000 liters cognac gehaald werden, natuurlijk door de duitschers.

Onmogelijk nog paspoorten te bekomen voor gemeenten verder dan Leffinghe of Middelkerke gelegen.

Om 4 ure moest in de HH. Petrus en Pauluskerk het gebruikelijk lof van Allerzielen gezongen worden. Ook was er veel volk in de kerk, maar, tot eenieders verwondering waren veel soldaten en het muziek der mariniers achteraan in de kerk. De Z.E.H. Deken beklom den kansel en berichtte, dat op bevel der duitsche overheid, de duitschers eerst hunnen dienst van Allerzielen zouden doen. En werkelijk kregen we eerst duitsch muziek, uitvoering van duitsche kerkliederen met begeleiding van orgel en een sermoen, ook in 't duitsch, door eenen duitschen aalmoesener. Deze besprak de 8 Zaligheden, spoorde de duitschers aan hunne gesneuvelde makkers in hun gebeden indachtig te zijn en zegende hen ten slotte. De benedictie met het Hoogweerdige sloot die plechtigheid.

Toen de duitschers weg waren, hield de E. Pater Leon, der Paters Discalsen van Ieper, die de Zielenoctaaf predikt in onze Groote Kerk, een kort sermoen, gevolgd door den "De Profundis".

* * *

Deze morgen werd alhier volgende plakbrief uitgehangen :

STAD OOSTENDE

BERICHT AAN DE BEVOLKING

Deze laatste dagen hebben artilleriegevechten plaats gehad op het gedeelte der kust ten Westen van Oostende. Tot nu toe heeft zich de gevaarlijke strook nog niet tot het grondgebied onzer Stad uitgestrekt, en ofschoon zulks in het vervolg zich waarschijnlijk niet zal voordoen, is het nochtans mogelijk dat dit gebeure.

Om die reden meen ik dat het mijn plicht is aan het publiek de maatregelen te doen kennen, die het geraadzaam is desnoods te nemen, om het gevaar voor personen en de schade aan de eigendommen te voorkomen. Hier volgen deze maatregelen :

De vensters en deuren der huizen moeten gesloten worden.

Op elk verdiep moet water en zand gereed gehouden worden om elk begin van brand te blusschen.

Geene verlichting der huizen, van straat zichtbaar, mag gedaan worden.

De inwendige verlichtings-inrichtingen moeten afgesloten worden door het sluiten der gaz en electriciteits meters.

De inwoners zullen wel doen zich in den kelder op te houden.

Het is streng verboden op staat te gaan.

Oostende, den 31 October 1914.

De burgemeester
A. LIEBAERT

* * *

Deze morgen, op de Groote Markt, eenige boerinnen; op de vleeschmarkt zijn eenige kramen open.

Van 1 tot 5 ure, gedurig vertrek van wagens met telegraafdraden - en toestellen, en pindraad.

Kwart voor 5 ure vliegt een Belgische tweedekker boven de stad. De duitschers zenden hem eenige shrapnells achterna.

Een bevriend vliegmachien zou bommen geworpen hebben op een duitsche post te Raversyde : 4 duitschers, waaronder 2 officieren, alsook 4 peerden gedood.

Dinsdag 3 November. -

TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING

Om 6 1/2 ure trekken 42 koerspeerden, door de duitschers geknipt, naar de statie.

Rond 10 ure vliegen 2 Engelsche eendekkers over de stad. De Duitschers schieten, vruchteloos, op hen van uit de stad en van uit den post kanonnen opgesteld links van de Northlaan.

Rond 4 ure vliegen 4 vliegtuigen der Bondgenoten over de stad. Rond 4 1/4 ure vliegen twee "Taube" en een oostenrijksche tweedekker.

Gansch den dag hoort men hevig kanongedonder in 't Z.W.

M. STRACKÉ begint de verhuizing van zijn Museum.

Geen gekwetsten worden aangebracht.

Heden avond, 6 ure, is 't alsof Moeder Duisternis zich van Oostende heeft meester gemaakt : hier en daar zijn nog eenige winkels open, ook eenige restauraties waar de Duitschers hun buikken een zielmisje doen; in de straten, eenige gaspitjes ! 't is droevig, uiterst droevig ! Op straat, eenige zeldzame voorbijgangers, nog al wel Duitschers en, eilaas, eenige Oostendsche dochters die, al te vrijelijk, met de soldaten heulen !!

Woensdag 4 November. -

EESENTWINTIGSTE DAG DER BEZETTING

Dikke mist over stad en zee, den ganschen nacht. Rond 11 ure breekt de zon door.

De kanonnen der Buchareststraat en deze der Capucienieramp zijn weggenomen.

Eene villa van Ostende-Extension, in den weg van het Duitsch geschut, staande, of liever het zicht van uit hunne waarnemingsposten belemmerend, werd deze morgen door de Duitschers platgebrand.

De verhuizing van het Museum STRACKÉ wordt voortgezet.

Rond 1 1/2 ure, groot alarm onder de Duitschers : in alle haast verlaten de Duitse officieren hunne lekkere smulpartijtjes. Om 2 1/2 ure trekt een tram, bestaande uit 12 waggons, overladen - evenals het machien - met soldaten, den Nieupoortschensteenweg op. Een Duitsch soldaat vertelt in eene herberg onzer straat dat hij gedurende 3 dagen in 't veld stond en schier zonder eten bleef. Deze morgen stond hij in 't veld, al den kant van Nieupoort, met zijne kompanie, ruim 250 man. De plaats waar zij stonden werd overstroomd : de Duitschers hadden water tot aan de borst. Hij kon, met enkele manschappen, ontsnappen, doch duizenden - laat ons zeggen, honderden - Duitschers vermoorden en een tiental kanonnen bleven in 't slijk steken.

In stad heerscht eene ware paniek onder de Duitschers. In 37 haasten laden zij valiezen, reiskoffers, enz. op autos en bevoorradingskarren. Bij gansche rijen trekken deze laatste over de Vander Sweepplaats in de richting van Zandvoorde.

Streng verboden over de brug der Kapellestraat te gaan; in deze straat mag men niet verder dan de apotheek van M. KIES. De doorgang in de Ooststraat, tusschen de Kapelle- en Kerkstraten, is, eveneens, verboden...

' Is als eene ware vlucht van Egypte, van wege de Duitschers !

De telegraaf- of telefoonlijnen door de Duitschers rond het Hazegras gespannen, zijn weggenomen.

De schildwachten, uitgezet op den Zeedijk, aan den Koninklijken Schouwburg, aan de Kommandantur, blijven op hun post, doch ze schijnen niet op hun gemak te zijn !

De Oostendenaars, daarentegen, ze zijn in den hoogsten hemel : de Duitschers trekken weg, zoo denken ze !! Eilaas, 't en zal nog voor vandaag niet zijn, want al dit geharrewar schijnt slechts een enkel doel te hebben : versterking zenden Nieupoortwaarts op, en, inmiddels, in 't vooruitzicht eener gebeurlijke nederlaag, het geplunderd goed in veiligheid te brengen. We zien, immers, wielrijders den weg van Breedene inslaan, met op hun rijwiel, verscheidene sargiën, in der haast opgeplooid.

Het "Hotel des Thermes", en de ambulancie STRACKÉ worden van hunne gekwetsten gezuiverd, de eene te voet, de andere per kar of draagberrie.

De groote statie staat vol soldaten. Rond 3 ure komt, van den kant van den Vuurtoren, een elektrische tram, bestaande uit vier rijtuiggen, opgepropt met soldaten, afgereden. Ze trekken de statie in.

Rond hetzelfde uur trekken achttien groote karren met voorraad en een 100 tal peerden Saswaarts op. De groote autos en de karren, die voor het O.L.V. College, op de Keizerskaai, staan, zijn reeds weg - en overal, in stad, ziet men de Duitschers hunne karren gereed maken om te vertrekken.

Is 't van den eenen kant gereedschap maken om te vluchten, als het schoentje te veel zal spannen, van den anderen kant worden, aanhoudend, hulptroepen Nieupoortwaarts gestuurd. Daargelaten de stoomtram, waarvan we hooger gewagen, vertrekt rond 3 ure een elektrische tram opgepropt met Duitschers, naar Middelkerke. Rond hetzelfde uur trekken 7 kanonnen, ieder door 6 peerden getrokken, naar Nieupoort op.

Vanaf 4 en half ure mogen de menschen, wonende in het kwartier tusschen den Thouroutschen steenweg en den Nieupoortschen steenweg hunne huizen niet meer verlaten. In dit kwartier en aan Petit Paris verbiedt de politie alle oponthoud in de straten, dit op bevel der Duitschers. Een weinig voor 5 ure wordt aldaar een groot kanon voorbij gebracht; het bestaat uit twee gedeelten, het eerste liggend op een waggon, voortgetrokken door een groot pletmachien of locomobiel, het tweede voortgetrokken door 20 peerden. Een 80 tal mannen van de genie, met schoppen en spaden, volgen.

Gansch den avond trekken karren met pindraad, eetwaren en schietvoorraad Middelkerkewaarts op.

Tal van vluchtelingen komen van dien kant af. Naar 't schijnt zouden de Belgen aan de Crocodile zijn en heeft er daar een verwoed gevecht plaats.

* * *

Rond den noon werden alhier tien personen van Schoore binnegebracht, beticht van uit hunne huizen signalen te hebben gemaakt naar den overkant van den Yser. Zij werden rond 3 en half ure in de Kommandantur ondervraagd en daarna in voorlopige vrijheid geplaatst. Misschien zullen zij morgen naar huis mogen terugkeeren. Het zijn Hippoliet en August BROUCKE, broeders van den bestuurder der Stadsjongensschool van de Constantinopelstraat, Pieter OSAER, landbouwer, zijne vrouw, drie dochters en een zoon uit haar 1e huwelijk, Theofiel MOYAERT, landbouwer en Louis VAN HOESTENBERGHE, werkman van OSAER.

* * *

De avond is uiterst kalm - geen Duitschers te zien tenzij enkele schildwachten.

In de verte, Middelkerkewaarts op, hoort men soms hevig kanongebulder.

Dat de Belgen vandaag aan den Crocodile, 't is te zeggen ten Westen van Middelkerke, zouden gerocht zijn kunnen we moeilijk gelooven ! 't Zal wel een kwakkel te meer zijn !

* * *

Volgende plakbrief werd heden uitgehangen :

STAD OOSTENDE

WAARSCHUWING

Deze laatste dagen werden er diefstallen gepleegd in de spoorhalle en in de afhankelijkheden van den ijzerweg. De plichtigen op heeterdaad betrapt werden aangehouden en naar Brugge overgebracht waar zij volgens de legerwetten zullen gevonnist worden. De krijgsoverheid belast mij ter kennis te brengen van het publiek dat in het vervolg en in soortgelijke gevallen diegenen welke zich plichtig zullen maken aan diefstallen zich blootstellen onmiddellijk doodgeschoten te worden.

Oostende, den 3 November 1914.

De Burgemeester
A. LIEBAERT

EEN OOSTENDENAAR

DOODGESCHOTEN

Deze namiddag ging de genaamde Edmond BAUWENS, werkman aan den ijzerweg, geboren te Oostende den 17 juni 1888 en wonende Blankenberghestraat 89, met een zak op zijn rug de Congolaan over ten einde konijnenneten te gaan halen. Eene auto, waarin Duitschers zaten, kwam aangereden. Men riep : "halt". Daar hij niet spoedig gehoorzaamde, werd op hem geschoten : de ongelukkige kreeg een kogel in de bil en een ander in den buik. Hij werd naar het militair hospitaal overgebracht, waar hij aan de bekomende wonden bezweek.

BAUWENS was een neerstige en brave jongen, die op trouwen stond met Marie DEBUSSCHERE, dochter der weduwe Hendrik DEBUSSCHERE, landbouwster, Vuurtorenwijk. Hij werd gedood door een Duitscher, die inwoont bij voornoemde weduwe en verklaard heeft gedwongen geweest te zijn te schieten !!!

* * *

Tengevolge eenen voetstap door de konsuls der vreemde mogendheden, te Oostende verblijvende, bij den plaatskommandant gedaan, zullen de gasmeters in de huizen der konsuls niet afgesneden worden.

* * *

Onze konfrater, M. Henri RAICK, uitgever van den "Echo d'Oostende", werd vandaag aangehouden, beticht, volgens de eenen, fotografische zichten te hebben genomen, volgens de andere, na zeven ure (Oostendsche tijd) op straat te zijn geweest.

* * *

Een droevig (hm) nieuws ! Onze liefhebber van oester, Oberstleutnant en Ortskommandant VON BERNUTH, verlaat ons; hij wordt alhier door eenen anderen "buikvulder" opgevolgd : Fregatkapitein SOFFNER, die, als gift van blijde inkomst, volgende plakbrief doet uithangen.

(wordt vervolgd)