

GEDENKSTENEN EN -PLATEN

door Roger TIMMERMANS

Hieronder de teksten die te lezen staan op gedenkstenen en -platen. We oordeelden het nuttig deze teksten volledig op te nemen daar deze onderhevig zijn aan verwerking (steen N.S.Y.C.), of verwaarlozing (steen in Kursaal), of (tijdelijke) verwijdering (Montgommery-zuiltje) of afbraak voor nieuwbouw. Sommige van deze teksten zijn reeds verschenen in "De Plate".

KERKSTRAAT 46

Hier leefde en werkte
Gustaaf Sorel
Kunstschilder
1905-1981

(zie De Plate 85/9, 10, 11)

LANGESTRAAT 26B

Geboortehuis 1860
James Ensor 1949
Rotary Ter Streep

(zie De Plate 90/247 LXI)

LANGESTRAAT 116

Hier leefde
Constant Permeke
1921-1925
Rotary Club Oostende

(zie De Plate 87/119 XLI)

SINT PAULUSSTRAAT 10

Geboortehuis
Karel Jonckheere
Letterkundige
09/04/1906
Gift Oostendse Persclub V.Z.W. 13/03/1987

VLAANDERENSTRAAT 27 - Ensor Museum

Les Amis du Peintre
Baron James Ensor
à l'occasion de son
75e anniversaire

(zie De Plate 90/247 LIX)

VLAANDERENSTRAAT 31 (hoek van Iseghemlaan)

Ici vecut
James Ensor
de 1875 à 1916

(zie De Plate 90/247 LIX)

VLAANDERENSTRAAT 6 (zaak Bouvy, herenkleding)

This house was built
in 1902 and renovated in
1986 by G. Van Wassenhove
Ghent

VISSERSKAAI

Dit zuiltje werd opgericht ter
herinnering aan de eerste landingsschepen
die op 25-9-44 in dit dok manschappen
en materiaal ontscheepten ter bevrijding
van ons land.

Dit dok werd op 3 april 1948 herdoopt in
Montgomery-dok

(zie De Plate 87/116, 117, 119)

KAAIMUUR TEGENOVER OOSTSTRAAT

Ter ere van de
Belgische Commando eenheid
Italie 1943-44 Yougoslavie 1944
Walcheren 1944

Uit de haven van Oostende vertrokken op 1 november 1944
ter bevrijding van het eiland Walcheren

Ingehuldigd door Burgemeeste Goekint op 20 april 1985

(zie De Plate 87/12)

CLUBHUIS NORTH SEA YACHT CLUB (bij staketsel)

Steen met, door verwerking, onleesbare tekst.

SCHIPPERSSTRAAT

De Gelukkige Haard

Op 19 mei 1987 werd deze eerste steen van het complex
Visserskwartier gelegd door de gemeenschapsministers
P. Akkermans en J. Pede.

in aanwezigheid van

J. GOEKINT, Burgemeester van Oostende

W. D'Have, voorzitter en H. Desmet, Directeur-
Generaal van de Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting,

R. Bonnel, R. Makelberge, J.M. Pauwelijn, F.
Bourgois, M. Quaeghebeur, G. Daniels, J. Christiaens,
D. Vermeesch, Schepenen van de Stad Oostende.

J. Vandenabeele, Stadssecretaris,

S. Caestecker, voorzitter, A. Vandenabeele,
Ondervoorzitter, A.C. Ampe, Directeur-Zaakvoerder,

R. Bekkens, F. Dupuis, M. Ferier, A. Goddemaer, F.
Helders, A. Inghelbrecht, A. Laridon, A. Rodenbach,
bestuurders en H. Beirens, Commissaris N.M.H., van de
c.v. De Gelukkige Haard,

H.J. Ampe en S.Mc Cann, Architecten

Itab en Strego, Ingenieursbureau's

E.G.T.A. contractors, aannemer.

DE PEPERBUSSE

De eerste steen van
deze toren werd gelegd
den 20 juli 1478
door E.H. Jan Lammaert, Pastoor
der nieuwe kerk die daags te
voren ingewijd was geweest door
Z.E.H. Giles Baerdemaeker, Bisschop
van Sarepta en Suffragant van het
Bisdom Doornijk en door den Burgemeester
Cornelius Mervoet.

Hij werd door het vuur gedeeltelijk
vernield den 19 juni 1712 en
in 1729 herbouwd. Den 14 Oogst 1896
brandde de kerk gedeeltelijk af,
maar de toren bleef ongedeerd.

(zie De Plate, Maart 1974 blz
9-10 en 83/75 V)

FEESTPALEIS - Ingang linkermuur

Dit stedelijk feest- en Kultuurpaleis
werd ingewijd ter gelegenheid van de
jumelage van de steden Monaco en Oostende
door hun doorluchtige hoogheden
de vorst Rainier III en de vorstin van Monaco
waren de eerste bezoekers

25 juni 1958

A. Van Glabbeke, burgemeester zijnde; E. Vroome, J.
Piers, M. Quaeghebeur, K. Dehouck, F. Van Caillie,
schepenen. M. Surmont, stadssecretaris

FEESTPALEIS - koer rechtermuur

Op deze plaats waar vroeger het in mei 1940
door oorlogsfeiten vernield Stadhuis stond,
werd op 13 februari 1956, de eerste steen
van dit Feestpaleis gelegd door
Zijne Excellentie de Heer Omer Vanaudenhove,
Minister van Openbare Weren en van Wederopbouw
bijgestaan door de Heren
Volksvertegenwoordiger Adolf Van Glabbeke
Burgemeester der Stad Oostende
Jan Piers, Maurice Quaeghebeur, Kamiel Dehouck, Frans
Van Caillie Schepenen; en
Michel Surmont, Stadssecretaris.
Architecten : Luc Vierin en Bernard Christaens.
Aannemer : Amedec Cottijn

WITTE NONNENSTRAAT 37 - oud schoolgebouw

S.P.Q.O
Stadsmeisjesschool
Tot vorming van den geest
Tot welvaart van het volk

SINT PETRUS EN PAULUSKERK - links van hoofdingang

+ Leone XIII summo pontifice
Leopoldo II rege belgarum
G.J. Waffelaere XXII episcopo brugensi
Comite Desmet de Naeyer primario Ministro regis
Van Den Heuvel ministro justitiae : Comite d'Ursel
procurante flandriam occidentalem : Decanniere
parochi decano : A. Pieters burgimagistro civitatis
hunc lapidem in commemorationem posuerunt
rex atque regina die V augusti anni MCMI
Praesentibus : H. Liebaert. A. Van Imschoot. D. Fermon.
G. Cnudde. Scabanis : A. Van Iseghem. Secretario

SINT PETRUS EN PAULUSKERK - rechts van hoofdingang

H. Desmet. Praeside consilii
A. Vanderheyde. Praeside burelli
E. Van Caillie. A. Haman. C. Schramme.
G. Van Der Heyde. L. Verbeeck. E. Schottey.
P. Bouckaert. Consilariis fabricae
Architecto L. De la Censerie.
Brgensi. Const. G. et. F. Vanophem

PEPERBUSSE - Kant Vagevuur

Gespreid over de zes arduinen kolommen is er nog een
jaartal te lezen :
AN 1766 NO

PEPERBUSSE

In de muur tussen "Vagevuur" en "Ecce Homo" is een kruis
ingemetseld met practisch onleesbare tekst.

KURSAAL - Muur kant westhelling

Het eerste kursaalgebouw opgericht
in 1875 door architect A. Naert werd
verbouwd in 1905 door arch. A. Chambon.
Vernield in 1942 werd het in 1950
herbouwd door architect Leon Stynen.
De burgemeester H. Serruys, De schepenen
E. Vroome, H. Edebau, L. Vandendriessche,
R. De Kinder. De secretaris M. Surmont.
(tekst, door verwerking, moei-
lijk leesbaar)

KURSAAL - zaaltje voor tikettenverkoop
(hoorde vroeger bij de grote inkomhal)

De 20 juni 1953 werd dit kursaalgebouw in
gewijd in tegenwoordigheid van de heer
burgemeester A. Van Glabbeke - schepenen
E. Vroome - J. Piers - M. Quaeghebeur - K. Dehouck
Stadssecretaris M. Surmont - Architect
Leon Stynen en de heer M. Boddewijn voorzitter
van de ondernemingsfirma Dumon en Van Der Vin.
(moeilijk leesbare tekst wegens
talrijk ontbrekende letters)