

BRONNEN

1. R.A. Brugge. Fonds Jonckheere nr. 1290.
R.A. Brugge. Watering Blankenberge nr. 517. Ommeloper van 's Heerwoutermansambacht. 26ste Begin 1559.
 2. Graaf Ferraris. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. 1771-1778. Ostende 7. Heruitgegeven Pro Civitate vanaf 1965.
 3. Sted. Archief Brugge. Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus 1596 en Pieter Claeysens de Jonge 1601.
 4. Beaucourt de Noortvelde. Stene.
-

IN 1930 KWAMEN ZE NIET ENKEL OM DE BADEN VAN OOSTENDE

door Ivan VAN HYFTE

Om de haverklap slaan touroperators je met meerdaagse kant- en klare stadsreizen om de oren. Rome, Parijs, Londen, Berlijn : sight-seeing in enkele dagen. Het fenomeen is niet nieuw.

In 1930 stelde de directeur van het stedelijk Bureau voor Inlichtingen, A. VAN DE CASTEELE, in een gratis frans- en engelstalige brochure "Ostende, reine des plages", een actieve vierdaagse voor. Leuk zijn de accenten die toen werden gelegd. Ik vat samen.

1e dag. Bij het verlaten van de Gare Maritime, steek je het brugje over naar het monument voor de Oostendse oorlogsslachtoffers. Links neem je de Jozef II straat, richting Kapellestraat, die ja als maar door volgt tot op de Zeedijk : "Le rendez-vous de la brillante clientèle cosmopolite d'Ostende" (een vaak gehoord cliché). Van hieruit is een wandeling tot aan het Palace Hotel een must (wat aan te vangen met je bagage ?). Je ontmoet het Kursaal en ge kijkt de ogen uit over het westerstrand.

Eenmaal terug blijf je die uitgestrekte promenade, maar nu staketsel-waarts, "entre le ciel et l'eau" (een gevoel dat onveranderd is gebleven). In volle zee en van onder de ruime zeildoeken van het café-restaurant geniet je van jachten, stomers, bootjes en jollen of...van de verrassende emoties rondom visnetten. Na het drankje of wat dan ook steek je over met de overzet naar één van Oostendes bezienswaardigheden, de Vuurtoren. In de omgeving is er het oude Fort Napoleon. De stad heeft besloten er een oorlogsmuseum (1) van te maken (wat zal de stad nu beslissen ?). Terug aan de wal moet je zeker het Kursaal bezoeken. Je eerste dag zit er pas op als je er 's avonds een concert bijwoont.....

2e dag. Na het bad (wie doet nog zo iets ?) en een petit déjeuner volg je de Leopoldlaan tot aan het gelijknamige park. Bemerkt links het nieuwe postgebouw. In het Leopoldpark bezoek je de fontein waaruit drinkbaar water opspat, afkomstig van de vallei van Hoyoux, 250 km. hier vandaan. In de buurt staat ook de boot van STANLEY tentoongesteld. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de Trinkhall, gekend om zijn therapeutisch water en zijn baden (hoe jammer toch die afbraak !). Tien mannelijke en evenveel vrouwelijk badcabines zijn er ter beschikking.

Verlaat het park, richting Panorama de l'Yser en slenter langs de dokken tot aan de Vismijn, "un des plus grands marchés poissonniers de l'Europe" (zou het waar zijn?). De Sint Pieters- en Pauluskerk ligt binnen handbereik. Die bezoek je dan ook omwille van zijn glasramen, zijn kruisweg en het praalgraf van onze eerste koningin. Maak ook een ommetje rond de kerk en sta even stil bij de oude toren. Loop de Kerkstraat door tot op het Wapenplein. Je treft er het Stadhuis aan met zijn schitterende Balzaal en het Museum voor Schone Kunsten. Op de stadsbibliotheek is een gids ter beschikking, iedere werkdag van tien tot twaalf (wat zijn we nu verwend). Na de schilderkunst, de beeldhouwkunst. Steek het Wapenplein over, volg de Vlaanderenstraat en sla de Van Iseghemlaan links in tot aan het Leopold I-plein. J. DE LALAING heeft er Leopold I vereeuwigd (een opknapbeurt zou nu niet misstaan).

3e dag. Achter het Kursaal neem je de stadstram n° 5; je stapt af aan Petit Paris voor een boswandeling. Er is in het Bois de Boulogne (minder gekend is Bois des amoureux) van alles te beleven. Een visvergunning haal je in de Laiterie en je kunt ook spelevaren op de vijvers. Vóór je het Maria Hendrikapark verlaat, neem een kijkje in de Velodroom of sta even stil bij het Monument voor de gesneuvelden van het 3e en 23e linieregiment.

Wij zijn pas halverwege en moeten nog naar de Graaf de Smet de Naeyerbruggen waar we een onvergetelijk zicht hebben op alle haveninstallaties. Nabij de Demeysluis staat ook nog het Vindictivegedenkteken, dat bestaat uit de masten van de Thetis en de Intrepid en de Boeg van de Vindictive zelf.

Keer terug naar het station en zoek je hotel op via de Kapellestraat.

4e dag. Ostende-Extension. Mariakerke is ook een stukje Oostende ! (of niet soms?). Dé aangewezen route is uiteraard....de dijk met het Koninklijk Chalet, de gaanderijen, het hippodroom en het Royal Palace Hotel. Wandel rustig verder tot aan de weelderige villa's op de Mariakerkse dijk.

Vermoeid ? Geen nood, een elektrische tram brengt je probleemloos terug naar het Marie-Joséplein.

* * *

Zouden met dit arrangement al die toeristen tevreden terugblikken op Oostende ? Dat mag Joost weten.....

(1) Pas op Sinksen 1932 werd het fort als museum opengesteld.